

# Uddrag fra de guddommelige Sandt Liv i Gud budskaber



## Profetier om Den Russisk-ortodokse Kirke

[www.tlig.org](http://www.tlig.org)  
[ww3.tlig.org/da/](http://ww3.tlig.org/da/)

## Datoer med budskaber om Rusland

### 1988

4. januar 1988 - Én af Mine elskede døtre ligger død! én af dine søstre!; Jeg vil genoplive hende (Rusland) som jeg genoplivede Lazarus...	5
5. januar 1988 - Satan tilbød Rusland den dødbringende frugt	6
1. februar 1988 - Rusland vil blive symbolet på Guds Ære	8
11. marts 1988 - Mit Rusland! hvor Jeg, Herren, elsker dig	8
19. maj 1988 - Der er også tale om <u>enhed</u> , Ruslands omvendelse og "Peters" Stol.	9

### 1989

13. november 1989 - Jeg skal omstyrte alle bedragerne i Min Kirke Mit Rusland skal være jeres tiders levende eksempel	9
24. december 1989 - Profeti om Rusland, herunder budskab om Rumænien	10

### 1990

24. april 1990 - Sådan vil Ruslands sønner blive reddet af Mig	12
8. juli 1990 - Gør ikke jeres hjerte hårdt ved at tvivle; En bøn for Rusland	13
17. oktober 1990 - Sankt Basils Kirke på den Røde Plads	15

### 1991

23. juli 1991 - Kommunismens fald i Rusland efter tre dages statskup (fodnote 2) ...	16
30. august 1991 - Stilhed er det bedste våben næst efter bøn; Rusland vil åbent holde Mit Navn Helligt	18
3. september 1991 - Rusland gjorde oprør imod Mig	19

### 1992

30. januar 1992 - Jeg har set Rusland	20
21. juli 1992 - Jeg forstod med det samme at Kristus mente Rusland. (fodnote1) ...	21
9. september 1992 - Jeg vil befri dig og indsætte dig (Rusland) som overhoved over mange lande	22
15-16. oktober 1992 - Mine Planer med Rusland er store	24
18. oktober 1992 - Jeg har allerede taget et skridt inde i hende (Rusland)	24
20. oktober 1992 - Rusland skal regere over resten af Mine børn i hellighed	26
25. oktober 1992 - Jeg skal løfte hende (Rusland), så hun bliver overhovedet (2) for mange folkeslag, (2 Åndeligt)	27

## **1993**

18. januar 1993 - At de alle må blive ét .....	28
18. september 1993 - Rusland, forbliv i Mig .....	29
21. september 1993 - Du bad mig om at bede Russerne om at indvie deres land til De To Hjerter .....	30
13. december 1993 - Ruslands Hyrder vil samles .....	31

## **2014**

29. juli 2014 - Min datter, Rusland, til at blive en herlighedsfuld nation, og det har Jeg gjort; dette er kun begyndelsen .....	41
---	----

## **4 budskaber om Huset i Øst**

7. december 1994 - Et rodkud af håb vil udspringe af Mit Hus i Øst .....	34
28. april 1995 - Lyt, Huset fra øst .....	35
20. august 2004 - Jeg har fra begyndelsen haft Mit Hjerter rettet imod Østen .....	38
8. april 2014 - Jeg vil vise Min Herlighed igennem Huset i Øst .....	39

---

17. maj 2021 – Dette er Min Retfærdighed, der sker .....	42
--	----

Vassula er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i denne oversættelse, hvor det i oversættelsen ikke er lykkedes troligt at følge den originale engelske version af Sandt Liv i Gud budskaberne. Ønsker man at se de helt nøjagtige sætninger, se da venligst i de originale håndskrevne udgivelser for den pågældende dag, måned og år nævnt i starten af hvert budskab.

**© copyright 2017 Vassula Rydén. Alle rettigheder forbeholdt**

## Jeg vil genoplive Rusland som jeg genoplivede Lazarus

4. januar 1988

Vassula!<sup>1</sup> O Vassula! én af Mine elskede døtre ligger død! én af dine søstre!

*Hvem ligger død, Herre?*

Min højtelskede datter, Rusland; kom! kom, og Jeg vil vise dig hende;

*(Gud havde taget mig med til udkanten af en ørken. Han pegede med pegefingern og armen udstrakt under den brændende sol til et sted langt væk. Hans datter og min søster lå død, hendes krop var udmagret af tyranni. Hun lå død midt i ødemarken. Hun så forladt ud selv i sin død. Hun døde helt alene uden nogen i nærheden til at trøste hende. Da jeg så dette smertefulde syn, brast jeg i gråd af medlidenhed med hende. Jeg græd bittert, da jeg så hende.)*

åh græd ikke; Jeg vil genoplive hende, Vassula; Jeg vil genoplive hende for Min Herligheds skyld; Jeg vil genoplive hende, som Jeg genoplivede Lazarus;

*Åh Gud, Du giver mig så megen smerte...*

den smerte, du føler, er ingenting sammenlignet med Min; Jeg elsker hende, Vassula, hav også medlidenhed med hende; Jeg vil ikke efterlade hende død og udsat for de brændende vinde; Vassula, elsk din søster; hav medlidenhed med hende, gå hen til hende, elsk hende, elsk hende, for hun er så uelsket af alle!

Vassula, hun havde forladt Mig og vendte sig mod Mig; hun vendte sig mod Mig, da hun voksede op, og da det var hendes tid til at elske; Jeg kaldte på hende, så hun kunne dele Min kappe med Mig, men i stedet for gik hun væk; da hun følte sig voksen, troede hun, at hun selv ville være i stand til at ernære sig selv; hun vendte ryggen til Mig og gik væk, hun flygtede ligesom en utro hustru;

Min elskede, ved du, hvordan det er at miste en datter? Mit Hjerte blev sønderrevet; Jeg græd; som om det ikke var nok, erklærede hun stolt og uden den mindste anger åben krig imod Mig, hendes Fader, og imod alle martyrhelgener! hun troede ikke mere på Mig; hun holdt op med at tilbede Mig, håbe på Mig og elske Mig! hun så ud til at have glemt den kærlighed, vi engang var fælles om;

Jeg havde givet hende sønner og døtre, men i hendes raseri myrdede hun Mine børn og overgav dem til Satan, som man tilbyder et brændoffer; derefter, som om det ikke var nok, vendte hun sig i stedet til Satan og indgik en pagt med ham, hun ville være trofast imod ham og tilbede ham, hvis han ville give hende alt det, hun ønskede sig; Satan samtykkede på betingelse af, at han kunne handle frit; så adskilte Satan hende fuldstændigt fra Mig; hun lod ham skære vore bånd over; han fik hende til at have tillid til ham; forræderisk som han er, førte han først min datter ud i sumpområder, hvor hun var nødt til at støtte sig til ham af frygt for at synke ned i kviksand; hun bad ham om tilladelse til fuldstændig at støtte sig til ham;

Vassula, ligesom Jerusalem engang flygtede fra Mit Hus, Mit Hellige Hus for at blive en datter uden moral og ofrede sine børn, det ene efter det andet, som et offer; tænkte Rusland, Min datter, det var klogt at gøre det samme; hun tog Mine Hellige Gaver og tilbød dem til Satan, som lavede dem om til våben; Satan forblændede hende med sin pragt, og i hendes blindhed fjernede han hende fra sumpen og satte hende i ødemarken for at tørste og dø; Jeg så hende gå nøgen og kæmpende i sit eget blod, Jeg kaldte på hende, men hun ville ikke høre; Jeg kaldte igen på hende, men hun ville ikke høre Mit kald; i stedet provokerede hun Mig, hun kaldte på sine yngre søstre, for at de kunne støtte hendes moral; hvis de nægtede, tvang hun dem med sit sværd; har Jeg ikke sagt: "den, som løfter sværdet, skal omkomme ved sværdet"?

---

<sup>1</sup> Guds stemme lød indtrængende, blandet med sorg.

Jeg rationerede hendes brød, så hun ville få brug for Mit Brød, men hun foretrak at sulte frem for at spise af Mig; udmattet og udsultet sendte hun i al hemmelighed sine yngre søstre til at fortsætte sit onde arbejde, fordi hendes forfængelighed var inspireret af Forfængeligheden selv, som er Satan; hendes land kunne ikke ernære hende; hun blev, som man ville sige, "afhængig" af Min fjende;

datter, gør ikke mere nu; Jeg vil fortsætte med dette Budskab i morgen; kom lad Mig velsigne dig, datter; lad mig nære dig; vi, os?

*Ja, Herre.*

## **Satan tilbød Rusland den dødbringende frugt**

**5. januar 1988**

*(Da jeg igen læste afsnittet om Rusland, der lå død, græd jeg bitre tårer.)*

græd ikke, Vassula; Jeg fortalte dig, Jeg vil genoplive hende;

*Jeg elsker hende, Herre. Jeg føler medlidenhed med hende, Herre. Jeg elsker hende.*

elsk hende, som Jeg elsker hende, hun er også Min datter, din søster,

*oHerre, vil Du gå hen til hende og genoplive hende? Vil hun vende tilbage til Dig, O Herre?*

Jeg vil gå hen til hende, og genoplive hende og bære hende til Mit Hus; Jeg ønsker, at alle Mine børn skal elske hende; vi vil alle omslutte hende med Kærlighed;

*Min Gud, sagde Du, at Du ville fortsætte Dit budskab fra den fjerde?*

Jeg vil fortsætte:

da Rusland blev afhængig af Satan, fordi hendes land var ufrugtbart, tilbød han hende den dødbringende frugt, han har på lager til dem, som Jeg elsker; den dræber gradvist; des mere man spiser af den, des mere får man behov for den; den er dødbringende og dræber langsomt; han nærrede hende med sin frugt og dræbte hende; hun døde, mens hun stadig havde denne frugt knyttet i sin hånd;

Vassula, stol på Mig, Jeg vil genoplive hende,

datter, vær stille, vær ikke bekymret; sæt mig fri, og Jeg vil fuldføre Mine Værker;

*Herre, jeg er bekymret, fordi Du bad mig om at velsigne Dine børn i Garabandal og lade dem få kendskab til Dine Budskaber; så tillad autoriteterne at læse, hvordan de skal starte genforeningen; så bed dem om at helliggøre Garabandal og lade dem forstå, at Garabandal er en fortsættelsen af Fatima. Dernæst hvor såret Hellige Maria er, over at hendes åbenbaringer i Garabandal ikke bliver æret, en gentagelse af fejlen fra Fatima ... O Herre, og nu bliver Rusland og Du ved med at gøre mig opmærksom på, at jeg skal overrække Budskabet til Din tjener Johannes-Paul, og Jeg har ikke gjort NOGET SOM HELST af alt dette! Dit Ord er mig givet, og det er tungt at bære...*

sig det nu!


*Jeg var ved at sige, "... helt alene"<sup>1</sup>. Tilgiv mig.*

---

<sup>1</sup> Jeg skammede mig, men eftersom Han er Sandheden, bad Han mig om at afslutte min sætning.

Vassula, Jeg bærer Det med dig; Jeg deler Mit Kors med dig; Vassula, Jeg tilgiver dig; Jeg har også givet dig vidner, som bærer det samme Kors; du bliver ved med at glemme, at det er Jeg, Herren, som vil gøre alle disse ting og ikke dig; du skal elske Mig og tage næring fra Mig;

kom, Jeg vil hviske Min Kærlighed til dig i dit øre; glæd dig, datter, tiden er inde; elsk Mig, som Jeg elsker dig; Jeg er Jesus Kristus, Guds Elskede Søn og Frelser; tegn Mit tegn.

I XΘΥΞ 

## Rusland vil blive symbolet på Guds Ære

### 1. februar 1988

Vassula, Jeg har så mange gange bedt om indvielse af Min datter, Rusland; Jeg har bønfuldt om hendes indvielse; i dag,<sup>1</sup> Vassula, er dagen, hvor hun har set Lyset; hun vil fejre sin tusindårsdag;

Vassula, din søster<sup>2</sup> er død, men Herren er nær hende nu og vil genoplive hende, og Kærligheden vil elske den Uelskede, og hun vil råbe til Ham: "Du er Min Gud og Min Frelser!" ved dette råb vil alle dæmonerne flygte; af frygt vil dæmonerne flygte; for denne nation vil blive én og Guds mest hengivne tjener; helbredt og genoplivet ved Guds Styrke, hendes hellige fremtoning vil drage alle hendes naboer til hende, ved hendes hengivenhed for den Almægtige; Rusland vil blive symbolet på Guds Ære for Guds Barmhjertighed og Kærlighed; hendes salmer og sange, som er så dejlige i Vore ører, vil med hendes yndefulde bevægelser stige op til himlen som røgelse; Kærligheden vil genoplive hende, som Han genoplivede hende for tusinde år siden;<sup>3</sup>

Jeg Er Herren, Opstandelsen; når Jeg genopliver Rusland, vil hun genindføre Mine nådegaver, hun vil igen forskønne Mit Hus med kærlighed, og Jeg vil igen forene hende med Mig; Jeg vil give hende Mit Brød og Min Vin, og hun vil ikke sige nej til Min Mad; hun vil acceptere Mit offer, og hun vil spise Mit Brød og drikke Min Vin, derved fornyer hun sig selv og priser Mig; Jeg vil klæde hende med Min Herlighed; Jeg vil smykke hende majestætisk; Jeg vil overrisle hende fra Mine Egne Kilder; Jeg vil genopfylde hendes lagre; Mine Øjne er fæstnet på hende, åh Vassula, vent blot og se!<sup>4</sup> datter, hvor Jeg længes efter at se Peter, min Peter, besøge din søster ...

*Tilskynd ham til at rejse, Herre. Åbn vejen for ham, hvis det er Din Vilje.*

kom, Jeg arbejder i mange hjerter; Vassula, bed for at opnå Min Faders gunst; Jeg vil genoprette Min Kirke; ve over dem, der er utro!

Vassula, Jeg ønsker at minde dig om, at det er Jeg, der beskærer de høje træer og lader de små vokse; kom nu, vi, ja;<sup>5</sup> os, ja;<sup>6</sup> ja, Vassula, tvivl aldrig; Jeg har lært dig at se Os med din sjæls øjne; Jeg er din Lærer; Jeg elsker dig, tvivl aldrig;

---

<sup>1</sup> Dette år

<sup>2</sup> Rusland.

<sup>3</sup> Her sluttede Hellige Marias Budskab.

<sup>4</sup> Jesus lød, som om Han havde meget mere gemt, og som ville blive afsløret. Han lød glad og opstemt.

<sup>5</sup> Pludselig så jeg så Ham sidde i lænestolen, og jeg så Hans smukke ansigt, mens Han med Sin hånd viste 'vi', 'Jaet' viste mig, at jeg så Ham korrekt ...

<sup>6</sup> Det andet 'ja' var da jeg så Hellige Maria smilende i nærheden af Jesus

## Mit Rusland! hvor Jeg, Herren, elsker dig

11. marts 1988

*Ære være Gud!*

*(Efter at have læst de tre bønner hørte jeg fra Himlen Himmelske Stemmer sige: “Ære være Gud; således blev det skrevet;”)*

*Jesus?*

Jeg er; Jeg er dig nær; bed, elskede, for Ruslands omvendelse;

Rusland vil blive genoprejst ved Min Guddommelige Hånd og ved dette højdepunkt af Hellighed, mens Min Hånd ligger på hende og varmer hendes kolde hjerte for at genoplive hende, vil hun rejse sig fra dødens stilhed og fra sin mørke verden og gå ind til Min Verden af Fred og Lys; med et højt råb vil hun vise sin glæde, og når hun ser sin Frelser ved sin side; Jeg vil løfte hende op til Mig, og Min Kærlighedsflamme vil opflamme hendes hjerte, rens hende og efterlade hende i total henrykkelse over Mig, hendes Gud;

O Rusland! Mit Rusland! hvor Jeg, Herren, elsker dig,<sup>1</sup> hvor Jeg græd over at se dig død; Jeg græd så mange bitre og bedrøvede tårer over dig, elskede, da Jeg mistede dig, og hele Himlen sørgede over dig; hvorfor, hvorfor, Min elskede, afviste du Mig, gennemborede Mit Hjerte, som var fuldt af Kærlighed og Ømhed;

*(Jeg følte Hellige Maria i nærheden af mig.)*

fred være med dig, Mit barn; Jeg er din Hellige Moder; bed for din søster, for Herren er ved hendes side i dag, og snart vil Hans Guddommelige Hånd røre ved hendes kolde og døde hjerte; åh skabning! Herren vil genoplive din så—Uelskede—Søster; vær vågen, datter, for timen for hendes herliggørelse er nær;

Petro!<sup>2</sup> Min så elskede Petro?<sup>3</sup> ja, Vassula; i årevis har Jeg bedt dig<sup>4</sup> om at indvie Rusland; nu har Herren og alle Martyrhelgenerne hørt dine bønner og råb; alle dine ofre har ikke været forgæves, elskede; alle tårerne har ikke været grædt for ingenting, de tårer var balsam for Jesu Sårede Hjerte; pris Herren, Petro; Jesus står ved din dør og banker på;

fred være med dig; fred være med jer alle; Jeg elsker jer alle;

## Min Barmhjertighed med jer er stor

19. maj 1988

*Herre, måske reagerer de kirkelige autoriteter ikke, fordi Dit Budskab om Fred og Kærlighed minder om den anger, som der allerede kaldes til i Lourdes og Fatima; måske de så ikke føler sig forpligtet til også at gå ind i dette. Og de er i alle tilfælde overbebyrdet med arbejde. Skønt det ikke kun er en påmindelse. Der er også tale om enhed, Ruslands omvendelse og “Peters” Stol.*

---

<sup>1</sup> Gud talte igen, som intet menneske kan, men kun Gud; med så megen kærlighed ...

<sup>2</sup> Pludselig vendte Hellige Maria sit ansigt imod Johannes Paul II, som var han tilstede; da Hun udtalte hans navn, var Hendes stemme rigtig sød, men bedrøvet, fyldt med en speciel kærlighed til ham

<sup>3</sup> Hellige Maria havde prøvet på at holde Sine tårer tilbage, men kunne ikke, Hun sagde disse ord og begyndte at græde, Hun græd rigtig meget, fældede mange tårer, og også jeg begyndte at græde med Hende. Jeg havde en fornemmelse af, at Vor Hellige Moder havde en 'svaghed' for 'Petro'.

<sup>4</sup> Pave Johannes Paul II.



Vassula, Jeg Er Ordet, det Evige Ord, Mit Ord er Evtigt Liv; hvis Jeg beslutter mig for at påminde Min skabning dagligt om Min Kærlighed igennem forskellige redskaber og kalder på dem for at angre, så er det ikke op til nogen skabning, som kun er støv og aske, at kassere nogen af Mine talte ord; Jeg, Herren, ved, hvad I behøver og fortæller jer det, Min Barmhjertighed med jer er stor!<sup>1-</sup>

kom, føl Mit Nærvær;

*Ja Herre.*

vi, os;

## **Jeg skal omstyrte alle bedragerne i Min Kirke**

### **Mit Rusland skal være jeres tiders levende eksempel**

**13. november 1989**

fred være med dig, Mit barn; forkynd med kærlighed til Kærligheden; ecclesia skal genoplives, for Jeg, Herren, skal omstyrte alle bedragerne, som har sat sig på højsæderne inden i Hende; datter, fjern disse torne, der gennemborer Mit Hoved, torne som forårsager så megen blødning; frygt dem ikke, datter, for Jeg er ved din side; og sandelig siger Jeg dig, at med Min Kraft og Min Store Barmhjertighed skal Jeg omstyrte hver eneste af dem;

ser du, Mit barn, hele Himlen sørgede for længe over din Så—Uelskede—Søster; I årevis slutte Vi Vore bitre Tårer ... ”O Rusland! blot en skabning af kød! ondskab har rullet sig sammen i selve dit skød, skabning af blot støv og aske, Jeg, den Allerhøjeste, skal oprejse dig, for Jeg er Opstandelsen; Jeg skal pleje dig tilbage til Livet, og Jeg skal med Min Finger på dig forvandle dig til en strålende nation, som Jeg blev forvandlet; du skal klædes kongeligt i blændende hvide rober, og hele Himlen skal kaste Sine sørgeklæder væk, og Himlens bitre Tårer skal blive til glædestårer; hele Himlen vil fejre din Opstandelse, og alle martyrhelgenerne, som bad uden ophør ved din Hellige Moders Fødder om Hendes forbøn, skal også på denne dag sammen med Min Moder og Hendes utallige hellige engle alle stige ned i jeres børns hjem og bo sammen med dem; Jeg skal så nære dem med Mit Legeme og tilbyde dem Mit Blod at drikke;”

Rusland skal med stor kærlighed spise Mig og drikke Mig og prise Mig; Mit Rusland skal være jeres tiders og de næste generationers levende eksempel på grund af hendes Store Omvendelse; din af mange Så—Uelskede—Søster skal opgive hele sin onde adfærd og skal af al sin kraft kalde Mig sin Gud;

Vassula, kan du høre det? lyt ... lyt til din Søsters børns jamren;<sup>2</sup> hendes børn jamrer, og der er gråd, det er Mit Ruslands børn, der græder; hele Himlen hører tydeligt deres sorg, Himlen er dybt bevæget over deres lidelse, og Jeg, som aldrig holdt op med at elske hende, er nu nær hendes døde legeme med Min Hånd på hendes kolde hjerte; og hendes knogler vil igen blomstre fra hendes grav, og der skal blive talt godt om hendes navn, for Jeg skal udsmykke hende og hendes sønner og døtre; således skal en pagt af Fred og Kærlighed underskrives og forsegles mellem Mig og hende; Jeg elsker hende og har altid gjort det; selv i hendes illoyalitet imod Mig og tilmed i hendes ugudelighed velsignede Jeg hende og velsignede hende; dette skal være Mit Strålende Mirakel; bare vent og se; de, som er faldet i søvn i had og hader Mig uden grund, også dem vil Jeg bringe tilbage til livet, eftersom de også er hendes sønner og stadig lever i hendes skød; alle disse ting skal snart finde sted;

datter, Jeg er Den Hellige, Den Allerhøjeste, Jeg er den Allerhelligste Treenighed, glæd Mig og hør Mig, som du hørte Mig i dag;

---

<sup>1</sup> Herren lagde virkelig meget vægt på denne sætning.

<sup>2</sup> Her begyndte jeg at græde, ikke blot for Ruslands børn, som lider, men også fordi Gud lød så ubeskriveligt bedrøvet.

*(Gud virkede tilfreds.)*


”halleluja vor Salvende! glæd Herren og søg Ham i hjertets renhed, søg Ham i hjertets enkelthed; vi er jeres engle, som uden ophør vogter over jer;”<sup>1</sup>

”Gud elsker dig, og jeg, Daniel, er altid med dig; forbliv lille, for det er, hvad der glæder Herren!”<sup>2</sup>

*åhh Daniel ... hvordan kan jeg undgå møderne, hvor mennesker begynder at kende åbenbaringen og mig, hvordan kan jeg forblive 'lille'? du ved, at jeg ikke bryder mig om at blive udstillet!*

”Vassula, at 'forblive lille' betyder: at forblive ydmyg og behagelig for Herren; husk at det er Herrens ønske, at I samles;<sup>3</sup> frygt ikke; Hans Budskaber skal blive kendte, verden bør komme og møde Fredens Konge; din generation skal genkende Gud og omvendes; tak Gud for Hans Barmhjertige Gerninger; Jeg, Daniel, beder for dig uden ophør; Gud ønsker, at du skal være god, åbenbar Hans Kærlighed til hele menneskeheden uden frygt; Den Allerhøjeste velsigner dig og alle dem, som forpligter sig til dette Budskab for at forkynde Det til nationerne;”

Kærligheden elsker jer alle;

I XΘΥΖ 

## **Profeti om Rusland**

**24. december 1989**

*(Juleaften)*

*Jesus?*

Jeg er; ære være Gud;

*Ære være Gud.*

bed, Mit barn; du skal hellige dig Mig; Kærligheden er dig nær og har altid været det, lige siden du lå i vuggen og til denne dag, og vil være det for evigt; forbliv nær Mig og afvis alle forvirrende tanker; støt dig kun til Mig, vær ét med Mig; sluk Min umættelige tørst efter kærlighed, O Pantocrator;

*(Kommunismens fald i Rumænien.)*

Min blomst, Jeg er verdens Lys, syng og vær lykkelig, syng af glæde, for det er Jeg, Jesus, som udfører disse vidundere;

Mit Kors skal oprejses igen på alle kirker, forstår du?<sup>4</sup> en universel fred kommer snart; Freden vil meget snart blive født; bed for denne fødsel af Fred og Kærlighed; i dag mærker Jorden begyndelsen af dens fødselsveer; disse, Mine elskede, er Mine tidlige Kærlighedstegn;<sup>5</sup> Jeg er Herre over himmel og jord, og Jeg skal med Min Kraft demonstrere for enhver nation, at Jeg er almægtig; Jeg har sagt, at Jeg med Mit Åndedrag skal omstyrte alle dem, som har bragt jer til slaveri; lad jeres nationer forstå, at alt er underkastet Min Magt, og hvad Jeg gjorde med ét åndedrag er til Min Herlighed; intet menneske er i stand til at slette Min Lov;

---

<sup>1</sup> Dette kom fra engles stemmer.

<sup>2</sup> Daniel, min skytsengel.

<sup>3</sup> De månedlige bedemøder.

<sup>4</sup> I en indre vision så jeg taget på en kirke og to eller tre mænd på det, som kæmpede for at sætte et tungt Kors op på det rigtige sted, tilbage på sin plads igen.

<sup>5</sup> Den 29. november en måned før begivenhederne i Rumænien gav Jesus og vor Hellige Moder os et Julebudskab at læse til bedegruppen den 22. december. Vor Hellige Moders budskab hentydede til Rumæniens frihed.

lad alle nationer forstå, at det er Jeg, Herren, som kom for at befri disse fanger fra fængslet og løfte dem til Mig; det er Jeg, som bragte jeres fjender til evig skam, og dette er ikke alt; Jeg vil underskrive en overenskomst af Fred og Kærlighed med din søster, Rusland, og hendes ulovligheder skal glemmes af Mig, og Jeg skal gøre hende til Min Brud igen, og fra hendes hjerte skal denne sang komme:

”Jeg vil altid bevare min kærlighed til Ham,  
og min pagt med min Gud skal stå ved magt;”

Min sjæl tørster efter dette glørværdige øjeblik; gennem din søster, Rusland, har Jeg til hensigt at vise Min pragt og Min herlighed til alle nationer, som lever under disse himmelstrøg; Jeg skal iklæde hende Min skønhed og Min hæderlighed, og Jeg skal vise hende frem for jeres brødre,<sup>1</sup> så de kan se Min skønhed og Min hæderlighed gennem hende og i hende; datter, brylluppet for din søsters omvendelse kommer snart;

Jeg har sagt, at Jeg er Den, som stiger ned i jeres tidsalders elendighed for at trøste de undertrykte og befri hendes fanger fra fængslet og de, som lever i mørket, fra fangehullet; det er Jeg, jeres Frelser, som kommer for at redde jer fra den røde drages kæber; det er Jeg, jeres Jesus, Mine duer, som kommer for at bryde jeres bure op og befri jer; det er Jeg, jeres Hellige, som aldrig svigtede jer; og Jeg siger jer oprigtigt, at jeres<sup>2</sup> porte aldrig skal lukkes for Mig;

Vassula, Jeg skal med vanære og ydmygelse omstyrte alle disse onde kræfter, disse kræfter som væltede Mit Hus og gjorde Det til gabende grave; Mit Lys skal oprejse din søster Rusland og alle hendes nabolande, Jeg skal bryde alle jeres bure op og sætte jer fri; lær at frelse og frihed kommer fra Mig alene; bed for din søster, bed for hendes naboer;

*Min Herre, Du har sagt at: ”ve den, der ophober andres ejendom og beriger sig med pantegods; pludselig rejser dine långivere sig, de, der får dig til at ryste, vågner, og du bliver deres bytte.”<sup>3</sup> Dette er nøjagtigt, hvad der skete i Rumænien, men uskyldige mennesker betalte for det med deres blod.*

vær forsikret om at Jeg har alle din tids martyrhelgener med Mig, ofre for Satans raseri; Jeg har alle dem med Mig, som omkom som ofre; Jeg siger dig, at hans raseri var sådant, at da han vidste, han var ved at miste grebet, havde han til hensigt at tilintetgøre hver eneste af Mine blomster;

*(Jesus så da på Rumænien ovenfra.)*

græd ikke, du lille,<sup>4</sup> for Jeg, Herren, skal genopbygge jeres ruiner, og Jeg skal mangfoldiggøre jer for at vidne i Mit Navn; Jeg skal lade jer se store ting under Mit Navn; endelig frie! frie til at komme til Mig, jeres Frelser, og leve i Mit Hellige Hjerte; Jeg skal med Mit Lys forfølge jeres fjender, som også er Mine fjender; græd ikke for jeres børn, som ikke er mere, for i dag siger Jeg jer, at Jeg har anbragt hvert eneste af dem i Mit Hjertes dyb;

*Velsignet være vor Herre  
Barmhjertighedens Gud,  
for Han har besøgt Sit folk,  
Han er kommet til deres frelse,  
Han er kommet for at give Lys  
til dem, som lever i mørke og i dødens skygge.  
Ære være Ham som kommer for at føre vore fødder  
ind på Fredens og Kærlighedens vej.  
Amen.*

---

<sup>1</sup> Herren mener her de romersk-katolske.

<sup>2</sup> Rumæniens porte

<sup>3</sup> Hab 2:7

<sup>4</sup> Jesus mener rumænerne.

## Sådan vil Ruslands sønner blive reddet af Mig

24. april 1990

*Jeg stoler på Din Kærlighed,  
lad Din Kærlighed hvile over os,  
lad den leve i os som aldrig før.*

elskede, alt, Jeg har givet dig, har været for at drage dig nærmere til Mig og vænne dig til at være sammen med Mig; Jeg har givet dig den nåde, fordi det behager Mig; Jeg ønskede at trøste dig; dette, Mit barn, er for din frelse, og Jeg vil forblive i nærheden af dig på denne måde indtil det sidste; du er Mit alter, og Jeg ønsker Mit alter rent; Jeg ønsker at fylde dig med Min brændende Flamme: Min Ild, Min Helligånd;

datter, det var blot i går, at Jeg fandt dig fanget og i den ondes snare, og i dag, se? du er fri; Jeg, din Frelser, befriede dig, Jeg har ikke kun befriet dig, men Jeg har også givet dig Liv; du var fængslet, og Jeg har sat dig fri, du var nøgen, men Jeg har smykket dig majestætisk, du var ufrugtbar, men Jeg begunstigede dig og har fået dig til at blomstre og trives; dine knæ havde aldrig bøjet sig for at prise Mig eller tilbede Mig, din Herre, alligevel bøjede Jeg Mig hele vejen ned til dig for at nå dig og salve dig og velsigne dig; Jeg havde aldrig hørt din stemme tiljuble Mig, heller aldrig havde Jeg set dig komme i Mit Hus kun for Min skyld, alligevel kom Jeg hele vejen til dit hus, til dit værelse, for at lade dig høre Min Stemme; Jeg sang en Kærlighedssang for dig, så du til gengæld kunne gå ud til nationerne og lære dem Min Sang;

Jeg har spredt dine fejl som en sky, dine synder som tåge, så glæd dig, sjæl, over Mit Nærvær! Jeg skal fortsætte med at vise menneskeheden Min store Kærlighed og Barmhjertighed igennem dig, så de til sidst må tro, at det er Jeg, Jeg er KÆRLIGHEDEN; det er på denne måde, Jeg vil sammenkalde Mit folk og omgive dem med Min Kærlighed – Jeg skal være for dem som en mur af Ild, der omslutter dem, og Jeg vil være deres herlighed midt iblandt dem; kom, Min Vassula ...

*O Gud, hvor jeg elsker Dig!*

disse ord er som funklende juveler i et diadem ja, elsk Mig, Din Gud; følg Mit første bud uden nogensinde at tilsidesætte de andre;

hvil nu, uden at glemme Mit Nærvær, vi, os?

*Ja, Min Herre. Vi os, i al evighed.*

Jeg velsigner dig, velsign også Mig;

*Jeg velsigner Dig, min Herre, og jeg takker Dig for alt det, Du giver mig.*

*(Dette var et budskab givet til en af mine venner, en russisk ortodoks, angående Rusland.)*

( ) Jeg vil give Rusland Min Genoprettende Fred; en evig pagt skal blive beseglet af Mig; som en fårehyrde, der redder sine lam fra ulvenes gab, sådan vil Ruslands sønner blive reddet af Mig; Jeg har i sinde at genrejse hende og gøre hende hellig og forvandle hendes sønner til hellige mænd, som vil undervise ubestikkeligt, for Min Helligånd vil leve i hende, og Jeg skal lede hende med hellighed og retfærdighed (...)

## Gør ikke jeres hjerte hårdt ved at tvivle

### En bøn for Rusland

8. juli 1990

*(Lens – Budskab til bedegrupperne.)*

bed nu for Rusland sammen med Mig;

”O Gud, få hende til at følge Dig,  
O Herre, frels hendes sjæl,  
oprejs hende som Du oprejste Lazarus,  
smyk Din datter,  
så elsket i Dine Øjne,  
og lad hende bo i  
Dit Guddommelige Hjerte,  
så at hendes billede afspejler  
Din Guddommelighed,  
rejs hende op, så hun går ved Din side,  
stil hende ved siden af Dig,  
og befri hende fra hendes fangenskab,  
ægt hende og gør hende udelukkende Din;  
amen;”

sig den til Mig;

*(Det gjorde jeg.)*

skriv, Min Vassula:<sup>1</sup> til denne dags bespisning;

indse og forstå Min ophøjethed og troskab til Mit Løfte om frelse; Jeg vil ikke gemme nogen af Mine hemmeligheder for dig, generation, fordi Jeg vil snart afsætte mærker til en åben hovedvej, utilsmudset, og Jeg vil kalde den: ”Hellig Vej,” som leder jer til et åbent Tabernakel; ikke flere huler for sjakaler! ikke mere skjult arbejde om natten! ikke mere nogen strejfen omkring i mørket! Jeg, Herren, skal bringe alt frem i lyset; det vil aldrig blive nat igen, fordi Mit Lys skal skinne på jer for evigt; ja, Jeg vil sætte Min Kundskab frem på denne åbne hovedvej, og Jeg vil rejse landemærker for at lede jer til den; Jeg skal afmærke vejen godt;

Jeg vil derefter give jer en glødende ånd, så I tilbeder Mig, jeres Gud, og dem, der er Mine fortabte sønner og døtre, skal Jeg med stor kærlighed tage tilbage i Mine Arme, og de vil leve i Mit Lys; så vil hele Himlen fejre deres hjemkomst; intet menneske vil sige: ”hvor er Vor Herre?” for Jeg skal indprente Min Lov dybt i jeres hjerte; dette Løfte er indskrevet foran Mig; Jeg vil oprejse Jerusalem på dens tidligere byggesten;

Jeg havde håbet ved Min Genkomst at finde hellighed, men Jeg fandt et vildfarent folk, som tærer på Mit Legeme; elsk, men Jeg hører kun et råk af had, der kommer fra deres trøstesløshed; hvor er pragten og skønheden, som Jeg engang gav dem? hvor er Ånden, Jeg engang velsignede dem med? Disse Kain'er har sat mørke i stedet for lys og erstattet lyset med mørket; de er blevet uændelige; og Min Lov, som befaler og er Hellig, ignorerer de fuldstændig og tramper på den med deres fødder; denne æra modsætter sig Min Lov, modsiger enhver tøddel af den; har Jeg ikke udtrykkeligt sagt, at enhver, som modtager Mine Bud og holder dem, vil være én, der elsker Mig?

i jeres æra er der mange, der påberåber sig at være Lovens lærde, men som hverken forstår de argumenter, de bruger, eller de holdninger, de fastholder; o hvor de dog trætter Mig med deres snak! de trætter Mig, fordi de hverken beskytter Min Kundskab eller Min Lov; Jeg kommer ikke gennem disse Budskaber for at fordømme, Jeg kommer for at advare jer af Kærlighed og vække jer fra jeres sløvhed; Jeg kommer også for at opmuntre resten, fra præster til lægfolk, som elsker Mig og forbliver trofaste mod Mig og afspejler Mit Billede: I, som viser jeres kærlighed, for jeres skyld vil Jeg bane en åben hovedvej, velsignet; og på dens sider skal Jeg plante frugtbare træer;<sup>2</sup> jeres jord vil give næring til mange, og ingen vil være i stand til at ødelægge frugterne

---

<sup>1</sup> Fortsættelse af Hans budskab.

<sup>2</sup> Den nye æras præster.

på jeres jord og heller ikke gøre jer ufrugtbare; I vil alle blive kaldt Trofaste, og I vil være alt, hvad der ikke er hovmod, falskhed eller rationalisme; jeres frugter vil ernære sultende nationer, nationer der er brudt sammen i ateisme;

Jeg har i sinde at klæde jer alle i Mine gamle<sup>1</sup> klæder, og genopbygge Min Kirke på dens gamle fundament; Jeg vil smykke Min Brud med hendes tidligere Juveler, og fra jeres munde vil I tiljuble Mig og prise Mig uden ophør;

I elskede, Jeg er verdens Lys, og Jeg går foran jer; dog fortæller Jeg jer dette: Jeg har andre får, som ikke er fra jeres fold, og Jeg vil ligeledes lede alle dem til Min Renoverede Kirke, så der vil være én flok og én Hyrde; gå ud til alle lande og lær dem at bede denne bøn til Faderen:


Barmhjertige Fader,  
lad dem, som hører og hører,  
og dog aldrig forstår,  
høre Din Stemme denne gang  
og forstå, at det er Dig,  
den Allerhelligste;  
åbn øjnene på dem, som ser og ser,  
og dog aldrig indser,  
så de med deres øjne denne gang ser  
Dit Hellige Ansigt og Din Herlighed,  
sæt Din Finger på deres hjerte,  
så at deres hjerte må åbnes  
og forstå Din Trofasthed,  
Jeg beder og bønfalder Dig  
om alle disse ting,  
Retfærdige Fader,  
så at alle nationer må blive  
omvendte og helede  
gennem Din Elskede Søns,  
Jesu Kristi, Sår;  
amen;

forstå, at med denne bøn beder I om: verdens frelse;

fat mod brødre; Mine elever, fat mod; Jeg er med jer hver dag; prædik og forsvar Mit Ord uden nogen frygt, forkynd Mit Navn med iver; mind verden om, at Jeg er Hellig; undervis dem i at leve helligt; vær milde, som Jeg er mild, hav Min tålmodighed og Min Kærlighed; det varer kun en lille stund nu, en meget lille stund, og Den, som I venter på, vil være kommet; Jeg vil komme som Kærlighed, ja, Kærligheden skal vende tilbage som Kærlighed i denne ødemark; Jeg vil snart opfylde Mit Løfte;

men, husk, Mine kære venner, hvad Mine profeter fortalte jer om at forvente ved Tidernes ende; de fortalte, at der vil komme store trængsler inden dette Komme, og at Jordens grundvolde vil ryste, og en stor jordrystelse vil komme; himlen vil vise sig for jer, som om den er blevet til et evigt mørke; alligevel, frygt aldrig, for Jeg vil være ved jeres side; Jeg har mærket jeres pande med Mit Kærlighedssegl;

Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; Jesus Kristus er Mit Navn, og Jeg siger jer: Jeg elsker jer for evigt, vær ét;

I XΘΥΣ 

---

<sup>1</sup> Den tidlige Kirke.

## Nattens rædsler vil snart være forbi

17. oktober 1990

*Jesus, du har i disse bøger fortalt os mange ting, inden de sker, så vi må tro, når de sker. Du har fortalt os, hvordan du vil oprejse min søster, Rusland, og hvordan Du vil gøre en ende på hendes ateisme. Og se! den 14. oktober åbnede Sankt Basils Kirke på den Røde Plads dørene for Dig! Og jeg, hendes søster, styrtede hen til hende den dag; for at frydes over hendes fest! Men, hvad jeg fik af hende, var et slag i ansigtet ... Din tjener og min broder, som jeg elsker, slog mig. – Din tjener nægtede at velsigne mig, fordi han sagde, jeg gik til vore katolske brødre og modtog den Hellige Kommunion fra deres hænder. Skal jeg føle mig skamfuld foran Dig, min Herre? Dette kunne have været en lidelse, som jeg kunne bære, havde det ikke været for det værre, der kom. Han sagde: "Dette betyder ekskommunikation!" Du havde givet mig et tegn, inden dette skete, og fik mig til at føle Din sorg, ved lige inden at lade min mund blive tørrere end træ og mine læber tørrere end pergament.*

*Hvor længe vil de Kristne være adskilte?  
Kom og gør vore hjerter retskafne,  
giv os vor uskyld tilbage,  
kom og gør mørket til morgengry;  
jeg takker Dig, min Herre,  
for at give mig lejlighed til  
at blive slået og ydmyget  
og for at give mig modet til  
at stille mig op i rækken med de andre,  
trods min læsion,  
at gå tilbage til ham igen  
og kysse korset, som han holdt,  
og hånden, som lige havde ramt mig.*

Vassula, din smerte er ingenting i forhold til Min ... selv om han til og med drog et sværd imod dig, Min datter, vær ikke fortvivlet; der er håb for forsoning; snart skal Jeg overvælde dig med et stort Under,<sup>1</sup> meget snart nu, vil Jeg, Herren, smykke Min Brud med Hendes ungdoms strålende fuldkommenhed; herefter vil en overenskomst om fred blive beseglet mellem brødre; ligesom Morgenstjernen skal Min Kirke stå op; forbuddet vil blive hævet ... som et oliventræ tynget af sine frugter vil Hun stå solidt foran Mig ... ligesom en vinranke, der udfolder yndefulde skud, vil Hendes blomster bære herlige og pragtfulde frugter ... og der vil kun være én flok og én Hyrde ... Jeg er Opstandelsen ... datter?<sup>2</sup> lad ikke dit håb være udtømt, du behøver ikke at frygte; nattens rædsler vil snart være forbi;<sup>3</sup>

husk på, Jeg Er ved din side; Jeg lader ikke Mine Øjne se for længe på deres misgerninger, for at Min vrede ikke skal opflamme Min Retfærdighed, så Jeg lader Min Barmhjertighed tage over; Jeg helbreder alle jeres sygdomme og borttørre alle spor af gift med Mit Blod for at forløse jer alle fra Afgrunden;

Jeg er Kærligheden, og Kærlighed i al Sin Ømhed er at tilgive dem, som slår, dem, som håner, de uretfærdige, og i Min Hellige Medfølelse skal Jeg løfte jer alle ind i Mit Hjerte; fortvivl ikke, Vassula, Min datter, der er

---

<sup>1</sup> Jeg så pludselig i et indre syn én, der var klædt som brud, i blændende hvide, sølvskinnende klæder.


<sup>2</sup> Jesus drejede sig og så på mig, Hans Øjne var fulde af medfølelse.

<sup>3</sup> Jesus trøstede mig, og Hans Ord var som balsam af kærtegn, der helbredte mine sår.

stadig håb for forsoning og en genopblomstring ... der er stadig håb ...<sup>1</sup>“frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt;”<sup>2</sup>

Jeg vil komme for at bringe fredelighed til brødrene og minde dem om Min Ømhed, om Min Kærlighed og Barmhjertighed, så de til gengæld må efterligne Mig;

– skynd dig ikke væk<sup>3</sup> ... kom, ecclesia skal genoplives, vent og du skal se ...

ΙΧΘΥΣ 

## **Jeg har kort tid tilbage nu, inden Min Faders Hånd rammer denne generation**

**23. juli 1991**

*“For din Skaber tager dig til hustru,  
Hærskarers Herre er Hans Navn.”<sup>4</sup>*

*Jahve, min Fader,  
som jeg tilbeder og længes efter,  
Du, som førte mig op fra underverdenen,  
og som løftede min sjæl,  
trængte ind i den og fortærede den  
med Din Ild  
og efterlod mig i total betagelse af Dig;  
Jahve, Du er Majestæt og  
Kongernes Konge,  
Du, som fører mig ad denne  
underfulde vej,  
bevar mig fri af synd og fra at falde;  
jeg er en synder  
og er mere tilbøjelig til at synde  
end til at gøre godt;  
befæst Din by ...*

modtag Min fred; Jeg, Herren, elsker dig; tag Min Hånd og følg Mig; bed, Min Vassula, for der er stadig lang vej at gå mod din fuldkommenhed; du er ikke fritaget for synd eller fra at falde, og fald vil du opleve, men Jeg er dig nær for at hjælpe dig op og trykke dig til Mit Hjerte, så du kan føle Min Kærlighed, og hvordan Jeg værner om dig; kom, vi skal bede sammen:

Fader, kom os til hjælp  
og led vore skridt til fuldkommenhed,  
giv os vor guddommelighed tilbage  
og gør os til Din Helligheds  
fuldkomne bolig;  
amen;

---

<sup>1</sup> Jesus prøvede endnu engang at trøste mig. Det var, som om den, der var mest såret, prøvede at trøste den anden, hvis sår var mindre alvorlige.

<sup>2</sup> Matt 10:28.

<sup>3</sup> Jeg troede, at det var færdigt, og jeg begyndte at rejse mig for at gå.

<sup>4</sup> Es 54:5.



Jesus?

Jeg Er;

Min Helligånd, Min Vassula, skal gå helt til Jordens ende og opsøge selv de mindste blandt jer for at frelse jer fra ødelæggelsens vederstyggelighed, som bor i mange af jer nu ... Himlene skal snart svømme over ved Min Genkomst til jer; Jeg, Herren, har gjort mange undere for jer og vil gøre flere i disse kommende dage;<sup>1</sup>

bed, Mit barn, bed for dem, som krænker Min Hellighed og bespottet Min Helligånd og kalder Min Ånd tåbelig; har Jeg ikke sagt: "... enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, vil blive tilgivet, men ingen, som spotter Helligånden, vil blive tilgivet;"<sup>2</sup> for Ånden er ikke imod Sønnen eller Faderen mod Ånden, for Vi er alle ét;<sup>3</sup> mange af jer fordømmer Mine Himmelske manifestationer og forfølger dem, som Min Ånd taler igennem, fordi I ikke tror, de kommer fra Mig;

datter, se på Mit Legemes Sår<sup>4</sup> ... Jeg har kort tid tilbage nu, inden Min Faders Hånd rammer denne generation; lyt til jeres Fader, som I kommer fra; lyt til Hans Stemme:

Jeg gik i alle retninger og søgte at samle jer og minde jer om at leve helligt, fordi Jeg er Hellig, men kun en rest af jer er opmærksomme, når Jeg taler; Jeg har talt gennem dem, I kalder foragtelige; Jeg har talt gennem svaghed og fattigdom, men I har gjort det til en kult, som grænser til vanvid, at forfølge Min Helligånd, som leder dem!!


Jeg har gennem dem sendt jer Elias' ånd og Moses' ånd, de to vidner, der er klædt i sæk,<sup>5</sup> for at profetere og minde jer om Min Lov før Min store Genkomst; de skal tale til jer i Mit Navn og føre jer tilbage til Sandheden og bringe jer til fornuft;

men over jer spredte der sig et tungt mørke, og jeres krav om kundskab blev en kampplads mod Min Kundskab: Løgnen forfulgte og forfølger Sandheden, men Skrifterne lyver aldrig; det blev sagt, "at dyret,<sup>6</sup> der stiger op af Afgrunden, skal føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem;"<sup>7</sup> jeres kampplads er nu i sandhed gennemvædet af uskyldigt blod, fordi Min Hellige profetiske Ånd er blevet en plage for dem, som tilhører verden;<sup>8</sup> deres vanvittige forfølgelser og totale afvisning af Mine talerør er ligesom Sodomias; deres genstridige modstand mod at åbne deres hjerter og bøje sig, deres vægring mod at åbne deres ører og lytte til Min Stemme i dag har overgået Faraos stædighed i Egypten;<sup>9</sup>

i dag giver Jeg jer "ting, som intet øje har set og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,"<sup>10</sup> alle disse ting, som opløfter jeres ånd, så I kalder Mig Abba; Min Helligånd kalder jer alle til sand tilbedelse og til en større kundskab om Gud Selv, det er derfor, Jeg fortsat gentager de samme sandheder, som er givet jer; Jeg vil fortsætte med at kalde på jer, indtil Jeg bryder igennem jeres døvhed, generation, Jeg vil ikke holde op med at kalde på jer i smerte, ikke før Jeg hører dette ord fra jer:

Abba!

de nye himle og den nye jord er snart over jer;

1 x ØΥΖ 

<sup>1</sup> Kommunismens fald i Rusland efter tre dages statskup.

<sup>2</sup> Luk 12:10

<sup>3</sup> 1 Joh 5:8

<sup>4</sup> Jesu klæder var gennemblødt af Hans Eget Blod. Hans ankler, som jeg kunne se, havde blodige sår ligesom striber.

<sup>5</sup> Åb 11:3

<sup>6</sup> I denne sammenhæng lod Gud mig forstå, at dyret betød: løgn.

<sup>7</sup> Åb 11:7

<sup>8</sup> Gud hentyder til Åb 11:10: "... for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden."

<sup>9</sup> Gud hentyder til Åb 11:8: "... deres lig skal ligge på gaden i den Store By, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten..."

<sup>10</sup> 1 Kor 2:9

## Stilhed er det bedste våben næst efter bøn

### Rusland vil åbent holde Mit Navn Helligt

30. august 1991

*Min Herre og mit Liv.*

Jeg Er; stilhed er det bedste våben næst efter bøn; – Jeg vil snart trampe på Min fjende;

Vassula, hør Mig: din Hellige er ved at genoprejse Rusland til at blive en ædel nation; Rusland vil blive fuldkommengjort i sin Ægtefælles Arme; Jeg, Herren, vil gøre hende fuldkommen; har Jeg ikke sagt til dig, Mit barn, at Jeg holder Min Hånd på hendes kolde hjerte og varmer det?<sup>1</sup> og den dag, Min brud åbner sine øjne og ser Mig, hendes Brudgom, stå ved siden af sig, vil hun se og forstå, hvad Mine Hænder har udrettet i hendes midte, og fra da af vil Rusland, Min brud, åbent holde Mit Navn Helligt; og alle vildfarne onde ånder inde i hende vil flygte; Jeg har fortalt dig alle disse ting, inden de sker, for at du må tro, at det er Jeg, den Almægtige, som leder dig; hør Mig: Jeg vil ikke skjule Mine Planer; hvis mennesker fristes til at skjule Mine Planer, skal Jeg, med Min Egen Hånd, afsløre alt for jer alle, inden det sker; den Hellige har advaret jer, Jeg har ikke truet nogen af jer;

– en Lysstråle fra Himlen skal komme midt i Mit Legeme<sup>2</sup> og ændre denne jords overflade og bringe fred imellem brødre;<sup>3</sup> dette vil være belønningen for de hellige martyrs bønner, ofre, bodsøvelser, udholdenhed og tro;

– vær ikke bange, når timen for den store trængsel kommer, hvis I har været udholdende og bevaret jeres tro, for denne Time må komme for at forandre denne jords overflade; således vil alt, hvad der blev sagt i Fatima, blive fuldført;

– Faderen elsker jer alle, og Han dømmes ingen; Han, der høster, arbejder allerede; Faderens gerninger vil overraske jer alle;

– og til dig, Mit barn, se tilbage i Mine Budskaber; har Jeg ikke sagt, at Jeg, Herren, har gjort mange undere for jer, og vil gøre flere i de kommende dage?<sup>4</sup>

ser du, hvordan Mine forudsigelser går i opfyldelse? og nu siger Jeg dig, at Himlene snart skal svømme over ved Mit Komme til jer; Min Ild skal kastes ned på denne jord for at opbrænde hendes forbrydelser; Jeg vil ikke holde Min Hånd tilbage; Mit Hellige Navn vanhelliges dagligt, og Mine ceremonier foragtes; dette er for at opfylde ordene sagt i Skriften;

(skriv): “i samme stund kom der et stort jordskælv, og en tiendedel af byen styrtede sammen; ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker<sup>5</sup>, og resten blev grebet af frygt og gav Himlens Gud æren;”<sup>6</sup> der er meget kort tid tilbage nu; tilgiv din næste, mens du stadig har tid; du skal gøre bod, og du skal faste; hvis du er en synder, som sår strid mellem venner, skal du angre og for Mit Hellige Navns skyld vende tilbage til Mig; du er herre over din vilje, men ikke over Mine Planer, og Jeg tilskynder dig til at overgive dig hurtigt;

Satan sender utrætteligt sine listige tjenere til jer alle, så vær på vagt mere end nogensinde; hans herredømme er snart slut; det er derfor, at han lige for en sidste gang vil udspy sin galde over denne jord i håb om at feje

---

<sup>1</sup> Se det profetiske budskab om Rusland fra 11. marts 1988

<sup>2</sup> Kirken.

<sup>3</sup> Her forstod jeg, at Herren hentydede til Kirkernes ENHED.


<sup>4</sup> Gud henviste til Sit Budskab fra den 23. juli 1991, at i de kommende dage vil Han gøre flere Undere, En forudsigelse som hentyder til kommunismens fald i Rusland.

<sup>5</sup> Det vil sige et stort antal mennesker af alle samfundsklasser.

<sup>6</sup> Åb 11:13. Læs også Matt 24:22 og Matt 24:29-30

så mange sjæle bort som muligt; det er derfor, der må være udholdenhed og tro i jer, for I kan undgå og endda stoppe Satan i at kaste op på denne jord;

fat mod, datter; løft dit hoved og støt dig til Mig; Jeg vil fortsætte med at hjælpe dig;

I XΘΥΣ 

*Herre, fuld af Barmhjertighed,  
lad dem, som siger:  
"Vi vil gå vor egen vej,"  
vende tilbage til dig:*

*og de Kristne,  
som siger til paven:  
"Vi vil gå vor egen vej;"  
vende tilbage og adlyde paven.*

*vLad deres menneskelige stolthed  
sænke øjnene  
og deres arrogance blive ydmyget.  
Amen.*

## **Rusland gjorde oprør imod Mig**

### **3. september 1991**

*Herre,  
Fader og Mester i vore liv,  
forlad os ikke nu  
og heller ikke i nødens tid.*

*Herre,  
Fader og Mester i vore liv,  
Hjælp Rusland at vokse i Din Ånd.  
Du har gennemboret den Røde Drage,  
som havde belejret hende.*

*Herre,  
Fader og Mester i vore liv,  
red os fra Den Lovløse,  
som stadig er iblandt os.*

o, Mit barn, Jeg skal undervise jer alle gennem Min Rensende Ild; vent, og du skal se; hør Mig nu og skriv, Mit barn:

for ikke længe siden troede de fleste af verdens lande ikke, at fjenden, den Røde Drage, ville miste sin magt i Rusland så pludseligt; Vassula, da din søster, Rusland, gjorde oprør imod Mig, var det som følge af verdens synder og forbrydelser; tyranni kommer nedefra;

*Men hvordan følte hendes børn det, de martyrer, som tilhørte Dig?*

hvordan kan Jeg beskrive, hvad hendes børn led, hvad kan Jeg sammenligne dem med, datter? hele Himlen sørgede over hendes børn; hendes sønner lå hjælpeløse, men hvem var der omkring dem til at sørge over dem? var der nogen iblandt dem, som var stærke nok til at gennembore Dragen? ikke når de var skrumpet ind til skind og ben; hendes børn tiggede om Brød, undertrykte af fjenden brød de sammen under deres

byrder; hvis de i hemmelighed gik hen for at søge tilflugt i Mine Arme, blev de straffet alvorligt; de havde ikke lov til at vise deres nidkærhed for Mig; deres forfølgere var hurtigere end slanger og overvågede hvert skridt, de tog, og hvis de havde mistanke om, at Livets Bog var gemt under deres madrasser, blev Mine børn chikaneret, jaget og derpå fanget;

åh datter, Mine Øjne græd uophørligt over at se denne nation bragt til tavshed ved sværdet; præster og profeter blev taget til fange og blev tvunget til at bo i mørke; mange af dem blev slagtet ubarmhjertigt lige for Øjnene af Mig; – denne nation, som en gang ærede Mig og lovpriste Mig åbent, strålende som en safir, en glædens Fæstning, forvandlede til et vandløst tørt land som følge af verdens synder og forbrydelser; Jeg siger dig, datter, Rusland, din søster, har endnu ikke vist jer, hvad hun vil udrette i Mit Navn;

Højtidsdagen er endnu ikke kommet,  
hvor ville Jeg ønske, at den allerede var her!

bed, bed for denne Herlige Dag;

## **Jeg har set Rusland**

**30. januar 1992**

*(Gera Lario, Italien)*

*Herre?*

Jeg Er;

*skal jeg skrive, hvad jeg har set ved daggry?*

skriv,

*– Jeg har set Rusland.*

græd ikke; hun vil komme sig; græd hellere bittert over dem, der har vendt sig væk fra Mig; Jeg vil genopbygge hende; græd i stedet over det menneske, som er dødt; Jeg vil forskønne hende, Vassula;

*O Gud, Jeg har set hendes elendighed! Hvad jeg har set, er dette: En kvinde nærmede sig mig, ung, ikke særlig smuk, men heller ikke grim. Hendes navn: Rusland. Hun kom hen til mig, og efter hendes klæder at dømme, var hun fattig.*

*– Hun åbnede munden for at tale til mig, og jeg så, at hun manglede halvdelen af sine tænder, og det gjorde hende meget grim, men jeg vidste, at en så ung kvinde ville gøre noget, hvis halvdelen af hendes tænder var væk, med mindre hun var yderst fattig.*

*Rusland var på trods af sin fattigdom og elendighed, tapper og på fode. Hun viste mig sit levebrød, et gammeldags redskab;<sup>1</sup> Rusland fortalte mig, at hun ville arbejde med det for at være i stand til at tjene, hvad det kan blive til og forblive i live.*

*Jeg var sønderrevet af sorg. Så kom en anden kvinde, hun var også Rusland; også hun havde mistet de fleste af sine tænder. Så kom endnu to kvinder, og alle deres tænder var væk, og jeg forstod, at de var yderst fattige.<sup>2</sup> Så kom der pludselig en ung mand, han var Ruslands Mand. Jeg så at Han var velbygget, rask, høj og så godt ud.*


---

<sup>1</sup> Det lignede en vævemaskine.

<sup>2</sup> Fire kvinder yderst fattige, betød det fire år med hungersnød i Rusland?

– Jeg tænkte: hvordan kunne han holde sådan én som Rusland ud, uskøn og frastødende i sin mangel på tænder ... medens jeg tænkte på alle disse ting, nærmede Ruslands Mand sig hende med ømhed, og Han lagde sin arm om hendes skulder, og jeg så uendelig Ømhed, Kærlighed og evig Troskab i hans øjne. Jeg så, at Han aldrig ville forlade hende på trods af, at hun var så utiltrækkende. – Jeg genkendte Dig, min Herre.

nej, Jeg skal aldrig forlade hende, hun afviser heller ikke Mig; Jeg er hendes Fader og hendes Ægtefælle, og Mit Navn er Trofast og Sand; Jeg skal klæde hende igen, og give hende fine klæder, og hendes hjerte vil blive et ornament af et mildt og venligt sindelag; Jeg er aldrig holdt op med at lade Mine velsignelser styrtregne ned over hende; Jeg skal aldrig berøve hende Min Kærlighed; o Vassula, vær tålmodig som Jeg er tålmodig, støt dig nu mod Mig;

ΙΧΘΥΣ 

## Ligeledes vil Min Helligånd vise jer vejen, som Jeg har vist Mine disciple vejen

**21.juli 1992**

*Herre?*

Jeg Er; Jeg giver dig Min Fred og Jeg velsigner dig; blomst, lad os arbejde; skriv:

sandelig siger Jeg dig, Jeg giver verden mange Tegn, men er de parate til at anerkende Mine Himmelske Tegn? mange taler i dag kun om, hvad de har set, og alligevel afviser de Min Helligånds tegn, som viser sig så tydeligt for jer nu; ligeledes vil Min Helligånd vise jer vejen, som Jeg har vist Mine disciple vejen, og overskygge jer alle med Min barmhjertige Kærlighed; Jeg vil vise jer alle, at Mit Navn, Jesus, betyder Han-Som-Frelser;

datter, vend dit blik imod Mig og fold dig ud, Jeg er helt igennem Gavmild; Jeg har udstyret dig med Min Kundskab, og Jeg har betroet dig Mine Interesser; din Skaber har omkranset dig med Sine Stærke Arme, så frygt ikke; Jeg vil nedstyrte dine fjender, som, i virkeligheden, er Mine fjender; din Hellige Moder er dit Forsvar; Jeg, Herren, skal gøre dig stærk nok til at bære Mine Budskaber til Jordens fire hjørner; nat og dag våger Jeg over dig, så lad ikke dit lille hjerte være bekymret, Jeg skal fra og med i dag åbne flere porte for dig; fra i dag, vil præster, biskopper og kardinaler begynde at åbne deres ører og høre Min Stemme; de vil begynde at lytte, og med en byge af nåde udøst ned over dem, som kommer fra Min Uendelige Barmhjertighed vil de begynde at forstå; og fra deres øjne vil skællene, som var dækket med Frafaldets støv, falde bort, og de vil endnu engang begynde at se Min Helligånds Herlighed, de vil modtage Mit Hellige Hjertes Uendelige Rigdomme, disse Rigdomme, som er forbeholdt jeres tider;

datter, betragt dig selv som et spædbarn, som lige nu er vænnet fra din Skaber, forbliv lille, så Jeg med lethed kan løfte dig til Mit Bryst og trykke dig mod Min Kind; al visdom fra mennesker vil forsvinde, og din generations snuhed skal sløres;

Mit Hjerte er med dig; datter, du skal fortsætte med at vidne og være Mit Ekko til denne frafaldne generation, som er lige på grænsen af sammenbrud, du vil blive Min ambassadør for Mine anliggender; Jeg vil bære dig, Mit barn, på Mine Skuldre ind i hjertet af et land, som stolede mere på list og falskhed end på Min Helligånds Åndedrag; Jeg vil nu sende dig til disse, som har taget Mig, Den Hellige, væk fra deres udsyn; Jeg vil føre dem til omvendelse og frelse, som aldrig nogen sinde er blevet hørt eller set før: Jeg skal redde dette land, skåne

det og frelse det; på den dag vil de synge en sang til Mig, som vil ligne den, man synger på en bryllupsnat; Jeg vil sende dig til dem<sup>1</sup> som en pilgrim;

”Jeg vil føre de blinde  
ad ukendte veje  
og lede dem ad ukendte stier;  
Jeg skal vende mørket  
til lys foran dem  
og stenet grund til jævne stier;  
disse ting vil Jeg gøre, og dem  
lader Jeg ikke forblive ugjorte.<sup>2</sup>

Jeg vil komme og frelse dem;



**Profeti: Jeg vil befri dig og indsætte dig (Rusland) som overhoved over mange lande**

**Jorden vil snart ryste, og med et brøl vil himlen forsvinde**

**9. september 1992**

*(Vor Hellige Moder.)*

fred være med dig;

sig til Mine børn i Rusland, at Jeg Selv vil undervise dem i ånden; Jeg er deres Moder; Jeg er Kvinden i Johannes' Åbenbaring; Rusland, Min datter, vær tålmodig; lugten af død vil ikke sprede sig længere, i sandhed vil dine lidelser snart slutte, for Herren vil i Sin store Barmhjertighed ophæve dødens svøb, som har indhyllet dig i så mange år; dine øjne, Rusland, Min datter, vil snart se på din Konge, din Frelser i al Hans Prag, som er kendt gennem Navnene: Trofast og Sand; din Konge er på Sin vej tilbage; Rusland, lyt til Ham:

*(Vor Herre taler nu.)*

de, som er langt væk, vil komme og angre; de vil genopbygge Min Kirke og Jeg vil til gengæld velsigne hvert hjerte; og som en der vågner af sin søvn, vil Rusland vågne dirrende af utålmodighed efter at blive fortæret af Mig; Jeg vil befri dig og indsætte dig som overhoved over mange lande;<sup>3</sup> fremmede folk vil blive svage i hjertet over at se din skønhed; din højre hånd vil være i Min Hånd; Jeg skal løfte dig højt op over alle andre, og Jeg skal vise Min glæde i dig; din Skaber skal med fryd og stor glæde vise din skønhed for Sit folk,<sup>4</sup> Sine engle og alle Sine helgener; og himlen vil åbenlyst erklære deres glæde; himmelhvælvingen vil forkynde Min Herlighed fra Jordens fire hjørner;

---

<sup>1</sup> Jeg forstod med det samme at Kristus mente Rusland. Jeg var inviteret til at komme der som pilgrim.

<sup>2</sup> Esajas 42:16.

<sup>3</sup> Åndeligt tror jeg.

<sup>4</sup> Jesus Stemme var lykkelig, og Hans Ansigt så lykkeligt ud. Han optrådte som en fader, der løftede sit barn op i luften.

Rusland ... du var død, og Jeg havde taget sækkelærred på for at vise Min sorg, og som en fader der sørgede over sit barn, gik Jeg omkring nedstemt og fuld af sorg; nu har Jeg valgt dig mellem mange lande for at vise Min Herlighed gennem dig;

snart, vil din Hellige Moder styrte Satans trone til jorden og knuse Slangens hoved; tab af børn og enkestand vil med det samme få ende; dragen vil blive overgivet til sin skæbne, og verden skal opleve en tid med fred; hele menneskehedens Moder vil til slut sejre, og Jeg, Herren din Gud, vil triumfere i alle lande, i ethvert hjerte og i alle menneskeslægter;<sup>1</sup>



(Senere:)

Min datter, verden forulemper Mig dagligt, og mangler ærbødighed overfor Min Hellighed; de misbruger friheden, Jeg har givet dem, ved at ødelægge sig selv; denne generation er blevet en grim plet for Mine Øjne; de gengælder ondt med ondt, det er derfor, Jeg ikke vil skåne denne generation; ingen kan sige, at Jeg ikke har advaret dem, ingen kan sige, at Jeg ikke har været tålmodig;

Jorden vil snart ryste, og med et brøl vil himlen forsvinde og efterlade alle i totalt mørke, og med stor voldsomhed vil Jordens elementer, bjergene og øerne bryde i brand og udbrænde; ethvert græsstrå vil brænde, og I vil stå foran Mig, afvæbnet, generation; det står i din magt at råbe på Mig og angre; men du foretrækker at være hjemløs og blive ved med at synde; du foretrækker at leve i ørkenen,

*Herre, jeg føler, at dit Hellige Hjerte er så bedrøvet. Du vil sige til mig, at jeg skal føle sorg for mine brødre og søstre i stedet. Men jeg føler også sorg over din bedrøvelighed, for Dit Hjerte er sønderrevet. Med Din Nåde, Min Herre, kan Du få alle og enhver til at blive acceptabel i Dine Øjne. Du kan gøre os parate til at udføre Din Vilje. Jeg, som er den mindste af de mindste, blevet betroet med denne opgave gennem Din Nåde, hvorfor ikke andre? Jeg har fået en fri gave, Din Nåde, hvorfor kan ikke også andre modtage den?*

du er dristig, Vassula, at udfordre Min Visdom;<sup>2</sup>

*Måske er jeg dristig, men det er, fordi jeg ved, hvad Dit Hjerte føler. Det behager heller ikke dig at straffe os og ydmyge os.*

alt, der kommer fra jorden, vender tilbage til jorden;<sup>3</sup> denne slægts synder har gennemtrængt hele Evigheden, de har gennemboret Mit Hjerte; bed og gå i forbøn, Min Vassula, at der stadig bliver tid til at mærke så mange, Jeg kan, med Min Segl før Min Dag; for gode og dårlige vil lide i disse dage;



<sup>1</sup> Den sidste sætning betyder at alle mennesker i hele verden vil genkende Jesus som Kristus. Lammet. Joh. Åbenbaring 6:15-16

<sup>2</sup> Jesus udtalte disse ord meget Majestætisk.

<sup>3</sup> Jeg forstod at vi ødelagde os selv ved vort frafald.

## Indse at Mine Planer med Rusland er store

16. oktober 1992

*(Rusland – Moskva)*

*Almægtige Herre,  
velsignet være Dit Navn;  
Nu, netop på denne dag,  
er Dit Ord gået i opfyldelse.  
I 1987, sagde Du: ”gå til din søster Rusland”,  
Her er jeg, ved hendes fødder.  
Du sagde, ”elsk hende, som Jeg elsker hende;”  
Jeg er her for at elske hende  
og hvis Du ønsker, at jeg tjener hende, så vil jeg gøre det.  
Giv mig blot Din befaling.*

<sup>1</sup> ... bevar hvad Jeg har sagt til dig nu; indse, at Mine Planer med Rusland er store; indse, at Jeg vil anvende dig til Min Herlighed;

Mit barn, modtag Min Fred, Jeg er med dig;



## Se hvad Min Lidelse for menneskeheden formidskede Mig til?

Jeg har allerede taget et skridt inde i hende (Rusland)

18. oktober 1992

*(Rusland – Moskva)*

*Menneskehedens Hyrde,  
nedstyrt alle kongeriger,  
som ikke påkalder Dit Navn!*

*Hyrde, Du som med kærlighedsfyldt  
omsorg leder os tilbage til Folden,  
Dine ængstelige blikke undgår mig ikke,  
den hastige lyd af Dine Hjerteslag  
har efterladt spor af sorg i mit eget hjerte.  
Nej, Herre, mine ører er ikke døve  
for Dine hemmelige Suk af sorg,  
der efterlader mit eget åndedrag svagt.*

---

<sup>1</sup> Her gav Jesus mig Sine Ordre, men det skulle ikke blive kendt af andre, eller af nogen som helst endnu.



*Hyrde, min sjæls øjne er i dag vidne  
til noget, som aldrig er set før;  
nej, vend ikke Dit Hoved til siden,  
det nytter ikke,  
at Du skjuler Din smerte for mig  
Du har placeret mig for tæt  
ved Dit Hjerte til ikke at bemærke  
Dine bevægelser ...  
og Grenen på Vinstokken opsugede  
livskraften fra Vinstokken ...*

under Min hud har Jeg placeret dig;<sup>1</sup> himlen vil forsvinde, før Mine skabninger vågner ... se hvad Min Lidelse for menneskeheden formindskede Mig til?

*Kan jeg på nogen måde hjælpe Dig, Min Hyrde?*

du skal bede, du skal faste for Min Skyld, og dine fodtrin bør følge tæt efter Mine; bed for, at Faderens Hånd ikke falder i en time, hvor drømme optager denne generations sind;

*Min Herre,  
min ånd optager Dine sorger,  
kom, beder jeg Dig, lad mit hjerte  
og de hjerter, som elsker Dig,  
trøste Dig og lindre Din smerte.  
De øjne, der engang så Din sorg,  
vil aldrig forblive tørre;  
om Du bare gik forbi mig,  
skulle jeg stadig se Din bevægelse  
og opdage Din smerte.*

*Jeg er bare Din skabning,  
men Du har anbragt mig under Din hud,  
uden fortjenester eller nogen anledning  
opdrog Du mig.  
Hvad skal jeg så sige,  
når Du, min Gud, står foran mig,  
Du højeste Gud, så forulempet og  
så bedrøvet?  
Se? Jeg er under Din hud, og alligevel kun  
en skabning formet af ler.  
Har jeg fortjent  
varmen fra Dit Legeme og Blod,  
varmen fra Dit Hjerte og Din nærhed?  
Nej ...*

ser du frem til din bolig i himlen, nær Mig og til at gå din vej ind i Lyset? længes dit hjerte efter dit blivende hjem?

*Ja! Du Hellige! Oh ja!*

Min præst ... du vil komme ind i Mit Hof, når din opgave er fuldført;

---

<sup>1</sup> Et udtryk der betyder, at jeg er i Gud.

skønt Mit Hjerte længes efter at føre dig ind i Min Helligdoms højder, kan Jeg ikke tage dig ind for tidligt, Jeg har stadig mere at sige;

Min elskede, vi skal gå gennem stræder og om gadehjørner sammen og samle de døde; du vil drage dem nær til Mig, og Jeg vil ånde på dem; lidt efter lidt vil Jeg derfor opvække de døde, så at din Hyrdes gråd ophører ...

*O må Dine ord gå i opfyldelse!*

så rejs dig, udbred Mit Budskab som en vifte rundt over hele verden. Jeg er med dig, og du skal følge Mine kraftfulde skridt, arbejd hurtigt, og vær ikke bekymret, Satan kan flænge sig selv i stykker, hvis han vil, men du vil ikke blive bragt til stilhed eller skadet på trods af al hans raseri; du vil slutte dit kapløb med Mig;



*(Senere:)*

du lille, modtag Min Fred: lad intet tage den Fred væk, som Jeg har givet dig; indse, hvor stor Min Plan er; Jeg har stadigvæk store begivenheder, der skal komme; dette land vil ære Mig mere end noget andet land;

Jeg har allerede taget et skridt inde i hende ...

Vassula, Jeg vil bede dig om at prædike for Mine børn i Rusland: dette vil komme til dig, som Jeg har lært dig;<sup>1</sup> vær klog, og fortsæt, som Jeg viser dig; forbliv ingenting, og Jeg skal blive større;

Mit Hjerte er dit hjem; Jeg Er;



## **Rusland skal regere over resten af Mine børn i hellighed**

**20. oktober 1992**

*(Rusland – Moskva)*

*Rusland vil ære Dig i sin fattigdom. Måske ENHED vil komme gennem hende, siden Du siger, at hun vil blive den, der vil Ære Dig mest. Var det ikke Dine Suk i Din præstelige Bøn til Faderen?*

kom, skriv;

Min Fred giver Jeg dig;  
Jeg er Opstandelsen,

og opstandelsen skal snart finde sted i Min datter Rusland; vær ikke dommer over hendes sønner og døtre, så at Jeg ikke bliver tvunget til at dømme dig; hvis nogen var fuldkommen iblandt jer, vil I stadig bliver regnet for ingenting i Min Fuldkommenhed; snart skal Æren blive givet til Mig i dens fulde styrke, og Rusland skal regere over resten af Mine børn i hellighed;

Jeg, Herren, beder om jeres bønner, ofre og soninger, så alle disse ting må lede Mit Rusland nær til Mig; i hendes elendighed vil Jeg vise Min Barmhjertighed, i hendes svaghed, Min Styrke og Min Myndighed, i hendes betydningsløshed

---

<sup>1</sup> dette betyder, at Herren vil bringe tingene til mit dørrtrin.

### alt det Jeg Er

og i hendes tørhed, skal Jeg lade Floder flyde ud fra hende, Jeg skal rykke op med rode alt i hende, der ikke er Mig, og på de tomme pladser planter Jeg Mine Nådegaver i hende; Jeg skal plante frø af Kærlighed og Fred,

”Rusland, det er ikke længe siden, du brød dit forbund med Mig, sønderrev dine bånd og sagde: ”jeg vil ikke tjene Dig!” nu vil Jeg give dig børn, som vil forkynde Mit Navn i Hellighed og sige: ”velsignet er Han, som gav os vort syn tilbage og rørte vore hjerter; velsignet er Han, som helbredte os og forandrede vor væremåde;” da, med Mig i dig og du i Mig,

### vil du leve

og med Vore To Hjerter i dit hjerte vil du give Mig den Herlighed, som er blevet forudsagt;”

Vassula, Min brud, for Min skyld, bed for at Rusland fuldstændigt omvender sig;

Jeg, Herren, velsigner dig, Mit barn; glem aldrig, at Jeg er Den, som elsker dig højest; Mit Hjerte kan blive rørt ...



*(Senere denne aften blev jeg inviteret sammen med en ven af en Russisk Ortodoks præst, som arbejder for Enhed, til at medvirke i et møde, der handlede om Tradition. Den kvindelige ordfører sagde, at enhver, som var interesseret, kunne få otte minutters taletid.*

*Den Russisk Ortodokse præst spurgte på et stykke papir, som blev rakt til hende, om også jeg kunne tale til forsamlingen. Jeg formoder, hun vidste, hvem jeg var, fordi hun sendte en seddel tilbage, og på den stod der `nej`.*

*Præsten skrev endnu engang en seddel, sendte den til hende, og hendes svar var atter negativt. Nu blev det en sag for englenerne at gribe ind. Jeg kaldte på min engel, og bad ham samle de andre engle, som omgav mig, og gå hen og tale med hendes engel og få hende til at skifte mening.*

*Just der følte jeg, at Jesus greb ind, det var som om, Han spurgte mig: ”Hvad er det, du gør!?” ”Jeg sender mine engle ...” Han sagde: ”Jeg har fortalt dig, inden Jeg sendte dig til Rusland, at du kun skulle tage til Rusland som pilgrim, denne gang!” Pludselig kom jeg i tanker om det. Men jeg sagde som et forkælet barn: ”O Herre! Jeg beder Dig, jeg vil ikke holde et foredrag; giv mig blot tre minutter, blot for at introducere Dit Budskab, ikke noget andet. Det er sådan en chance, Herre!” Næppe havde jeg afsluttet mine ord, da ordføreren pludselig sendte en anden seddel, og tillod mig at tale i otte minutter. Men den Gode Herre gav mig ikke desto mindre ti hele minutter ...) så hun bliver overhovedet for mange folkeslag*

## **Profeti: Jeg skal løfte hende (Rusland), så hun bliver overhovedet for mange folkeslag**

**25. oktober 1992**

*(Rom)*

alter! Jeg vil anbringe Mine Ord på dig; hør og skriv;

du er under Mit Telt, så overgiv dig til Mig hver eneste dag, så Jeg kan lade Min Vilje ske i dig; vær rolig og villig; du er meget dyrebar for Mig, Mit barn;

-Vassula, Min due, Visdommen, som ind til nu har været din Lærer, vil fortsætte med at undervise dig og fortælle dig, hvad dine opgaver er: Jeg bønfaller dig om at elske din søster, Rusland; Jeg vil sende dig tilbage til hende, og med dig Mit Eget Hjerte; Rusland er særligt kær for Mig; i dag er Rusland virkelig som en nypløjet mark parat til at blive sået; hendes jord er klar til at modtage hvilken som helst sæd; Jeg har givet åbenbaringer gennem Min Ånd til at blive sået i hende; ingen vil blive tilladt at nedlægge nogen anden grundvold end Min Egen grundvold;

det er Jeg, Gud, som skabte Rusland for at herliggøre Mig, og det er gennem hende, at lyset vil stråle ud fra hendes mørke; det er gennem hendes lys, at jeres generations hjerte vil blive oplyst med kundskaben om Min Herlighed; Jeg vil udøse Min Ånd over Huset, som Jeg har givet hende, og Jeg skal vise Min Hellighed i hende for at ære Mit Navn;

det var om hende, Jeg talte tidligere gennem Mine små profeter;<sup>1</sup> Jeg siger jer: al den herlighed hun engang havde, skal Jeg fordoble, for hun vil af hele sit hjerte følge Mig og atter søge Mit Hellige Åsyn; ingen vil være skadefro overfor hende, for Jeg skal løfte hende, så hun bliver overhovedet<sup>2</sup> for mange folkeslag; i hendes fattigdom vil Jeg genopbygge Mit Rige; oh Vassula! vent blot og se!



## At de alle må blive ét

18. januar 1993

(Sacramento)

*(I dag er det min fødselsdag og den første dag i Enhedsugen. Det var også engang den dag, man fejrede Peters Stol. I dag er jeg blevet inviteret til at tale i den Velsignede Sakramentes Domkirke af den meget hellige biskop Francis A Quinn. Om eftermiddagen lige før mit møde, gav de mennesker, som havde inviteret mig, en gave. Da jeg så den, følte jeg, at den kom fra Jesus. For Han havde sagt til mig disse ord den 21. oktober 1992: ... ”**glæd dig, og jubl, for til dig vil Jeg til gengæld række Mit Bæger ... Jeg har til hensigt at bringe land efter land til live under Min skygge, og tro på at Faderen sendte Mig; ja, den Dag vil komme, da alle verdens herskere, ledere og kommandører og de indflydelsesrige, hele befolkningen, vil anerkende Mig som Kristus, den Levende Guds Søn; og fra alle steder vil mennesker ærbødigt løfte deres hænder op og tilbede, alle med én stemme og ét hjerte ...**” og dette er, hvad de gav mig: en guldbelagt Kalk. På den stod disse ord indgraveret:*

*At de alle må blive ét  
Festen for Kristen Enhed  
18. januar 1993*

*Efter min tale fejrede de to biskopper, der var tilstede, Messen. Koret sang i Domkirken, og alting var majestætisk. De brugte Min Kalk under Messen for Enhed og indviede Jesu Dyrebare Blod i den.*

---

<sup>1</sup> Børnene i Fatima.

<sup>2</sup> På en åndelig måde.

Da jeg holdt talen i Domkirken og så ud over mængden, der havde samlet sig, skønmæssigt 1800 mennesker, følte jeg mig bedrøvet. Her var jeg, sendt af Herren, for at tale om Enhed og stod ansigt til ansigt med måske 98% romersk-katolske; ”men af mit folk<sup>1</sup> var ikke én med mig”; selv muslimer og jøder var i Domkirken ... Men Herren havde holdt sin overraskelses-fødselsdagsgave tilbage til senere. – Lige før messen, kommer en ortodoks præst ind med sin assistent. Efter messen bad han om at tale med mig. Vi mødtes i sakristiet, og jeg forstod, hvad Herren sagde til mig: ”Rusland vil blive det land, som skal herliggøre Mig mest.” Han var en russisk-ortodoks præst...

I mørket af vor splittelse vil der skinne et lille bitte lys af håb for enhed. Dette lille lys af håb er Rusland. Enhed vil komme gennem Rusland, og hun vil herliggøre Gud! Jeg fortalte den russiske præst, at han var min fødselsdagsgave fra Jesus. Hans navn er Fader Vassili, som er det mandlige navn af mit navn Vassula.

Det andet tegn, at enhed vil blive bragt fra Rusland, var, da jeg bad Herren om at vise mig en åbningsbøn; Han valgte en bøn af en russisk præst: Fader Sergius Bulgakov. Han bad mig åbne tilfældigt, og det gjorde jeg, og mine øjne så først denne bøn, som jeg skrev den 29. december 1989, her er den igen:

”Åh Jesus Kristus,  
vor Herre og Frelser,  
du lovede, at du altid  
ville bo sammen med os.  
Du kalder på alle Kristne,  
for at de skal komme nærmere  
og tage del i Dit Legeme og Blod.  
Men vor synd har delt os,  
og vi har ingen magt til sammen at  
deltage i den Hellige Eukaristi.  
Vi skrifter denne vor synd,  
og vi beder dig, tilgiv os,  
og hjælp os til at virke for forsoning  
i overensstemmelse med Din vilje.  
Tænd vore hjerter  
med Helligåndens ild,  
giv os visdommens og troens ånd,  
modets og tålmodighedens ånd,  
ydmyghedens og fasthedens ånd,  
kærlighedens og angerens ånd  
gennem Guds velsignede Moders  
og alle helgeners bønner.  
Amen”

## **Rusland, forbliv i Mig**

**18. september 1993**

(Moskva – under Den russiske Krise.)

---

<sup>1</sup> Græsk-ortodokse. (Jeg hørte at den græske biskop havde forbudt de græsk-ortodokse at gå til mødet.)

*Herre?*

Jeg Er; fred være med dig;

husk på, Min Vassula, det er Jeg, som leder; du behøver ikke at frygte, fordi Jeg viser dig vejen; men ikke desto mindre, vær fornuftig, så du ikke glemmer at omtale, at de<sup>1</sup> skulle indvie Rusland til Vore To Hjerter ... så vil sejren komme; Jeg vil med Min Ånd komme til dem for at overrisle deres tørre land, det vil ikke blive uden omvæltninger<sup>2</sup> og ofre; Jeg, Herren, siger dig, at Jeg bliver Herliggjort af hvert eneste angrende hjerte; forbliv i Mig, og tillad Mig at fuldføre Mine planer i jer alle;<sup>3</sup>

Jeg velsigner hver og en af jer; ic;

## **Indvielse til De To Hjerter**

**21. september 1993**

*(Moskva.)*

*Herre, jeg spørger Dig er det muligt for Dig at diktere en bøn om Indvielse til de To Hjerter til mig, siden Du bad mig om at bede Russerne om at indvie deres land til De To Hjerter. Vil Du, Herre, gøre det, så jeg kan sende den til dem?*

Mit barn, overfor Mig må du ikke være usikker;<sup>4</sup> ja, helhjertet skal Jeg give dig en bøn; skriv:

Som angivet i Dit Ords profetier,  
O Herre, ved vi, stoler vi og tror vi på,  
at Dit Hellige Hjertes  
og Marias Uplettede Hjertes Triumf  
er nært forestående;

derfor kommer vi ydmygt for  
at indvie os, vore familier  
og vort land  
til Jeres To Hellige Hjerter;

vi tror,  
at ved at indvie vort land til Jer  
vil nationer ikke løfte sværd  
imod hinanden,  
og der vil ikke blive mere træning til krig;

vi tror,  
at når vi indvier vort land  
til Jeres To Elskende Hjerter,  
vil al menneskelig stolthed og hovmod,  
al gudløshed  
og hjertets hårdhed  
blive udslettet,

---

<sup>1</sup> Russerne.

<sup>2</sup> Fire dage efter, den 22, var krisen i Moskva på sit højdepunkt.

<sup>3</sup> Fader O'Carroll, Fader Rolf og jeg.

<sup>4</sup> Jeg havde tøvet med at spørge Ham.

og al ondskab vil blive erstattet  
af kærlighed og gode ting

vi tror,  
at Jeres To Hellige Hjerter  
ikke kan modstå  
vore suk nu og vore behov,  
men at de i Deres Brændende Kærlighed  
vil høre os  
og komme for at helbrede vore dybe sår  
og bringe os fred;

O Jesu Hellige Hjerte og  
Marias Uplettede Hjerte,  
blæs en gnist på os  
fra Jeres To Hjerter,  
så at vore hjerter blusser op,  
og gør vort land til en fuldkommen  
Bolig for Jeres Hellighed;  
bo i os og vi i Jer,  
så at vi ved Jeres To Hjerters Kærlighed  
må finde Fred, Enhed og Omvendelse;  
Amen;

Vassula af Min Lidelse, Jeg er med dig; Enestående, Almægtig, Standhaftig, Trofast og Sand; Amen ledsager dig;

hør Mig; sceptre og troner har aldrig gjort indtryk på Mig; det er derfor, Visdommen begunstiger de fattige og ulærde; gennem din betydningsløshed vil Mit Hellige Ansigt blive åbenbaret; Jeg vil efterlade et uudsletteligt minde hos dem, Jeg villigt har åbenbaret Mig for;<sup>1</sup>

Jeg vil vise Mig til dine omgivelser; Jeg vil ikke skjule, at Jeg er Skaberen af Sandt Liv i Gud; dette<sup>2</sup> er også en gave fra den Allerhøjeste ... og du, Mit barn, ær Mig, din Gud, ved at gå til møderne uden frygt for at forkynde Min Storhed; fortæl om profetierne, som Jeg selv har givet dig ved Mit Bud, og Jeg skal lade dem nå Jordens fire hjørner som et lyn;

vær gavmild med at give Mig din tid, og gå derhen, hvor din hjælp behøves; udvis aldrig partiskhed; gå nu i tro og vær et vidne for altid; Jeg, Herren, Den Hellige, vil altid tale med dig; også på denne måde<sup>3</sup> ja! kom;

## **Profeti om Rusland**

**13. december 1993**

*(Profeti om Rusland)*

---

<sup>1</sup> Når Jesus udviskede mig, og åbenbarede Sig Selv gennem møder og eller sammenkomster.

<sup>2</sup> Denne kendsgerning at Han viste sig selv, kom til syne.

<sup>3</sup> Da Jesus tilføjede efter: "også på denne måde", var det fordi jeg tøvede, og forstod ikke, om Hans samtale kun ville være mundtlig eller også i skriftlig form.

*Gud, Almægtige Herre,  
knyt mig fastere til Dig,  
knyt mig til Din Evige Kærlighed.*

Jeg Er med dig, og Jeg vil aldrig svigte dig; du er bundet til Mig ... nu har Jeg kaldt på dig, og du har svaret; skriv, Min Vassula: din søster Rusland vil til slut ære Mig og en dag blive kaldt hellig, for Jeg skal blive hendes Hersker; atter engang vil hæderlighed leve der ... ja?

*Herre, moralsk fordærv trænger ind i hende nu...*

Jeg vil sænke hendes blik ...

*Jeg forstår ikke på hvilken måde, Herre, Du vil sænke hendes blik.*

udmærket, Jeg vil fortælle dig det: ved Min majestætiske glans<sup>1</sup> vil Jeg komme og hvile i hendes hjerte ...

*Herre, hun lever stadig i syndens mørke, og i angst.*

de, som har taget den forkerte vej, vil falde; Jeg vil ødelægge de dekadente kræfter med Min Ild, og de stolte vil falde dybt; Jeg har til hensigt at genopbygge Mit Hus, og Jeg vil lade hendes sønner og døtre blive Mine børn for at ære Mig; Vassula, stå ikke blot der forvirret og ude af stand til at forstå; Jeg siger dig, din søster, Rusland, vil lede<sup>2</sup> mange nationer og vil herliggøre Mig til sidst; lyt omhyggeligt og forstå:

#### hendes hyrder vil begynde at samles

medens forhandlinger vil blive afbrudt andre steder, og mens oprøret arbejder på sin måde andre steder for at afskaffe det Evige Offer, så vil Ruslands Hyrder samles for at genoprette Mit Hus og vise respekt for det Evige Offer, tilbede og ære Mig;

når folkeslag efter folkeslag i de sidste dage vil svækkes og fordærve sig selv for at have oprejst ødelæggelsens vederstyggelighed på den Hellige Plads, så vil Ruslands Hyrder samles for at helliggøre hendes altre;

og medens andre<sup>3</sup> vil højagte en livløs skikkelse, et menneskeligt påfund, et billede uden livsånd, så vil Ruslands hyrder samles og herliggøre Mig, for Jeg, Gud, vil bevare hendes Integritet;

og medens onde anstrengelser bliver gjort andre steder for at forkorte Mine talerørs dage, eftersom de er denne verdens håb, så vil Ruslands hyrder samles for at beskytte Mit Hellige Offer, og Jeg vil til gengæld indsætte Min Trone i hende, og til Min Herlighed forsamle alle dem, som bærer Mit Navn;

Jeg vil istandsætte hendes nedbrudte altre, for mange, som lever under Mit Navn, vil til sidst tilslutte sig hende, og hendes hyrder vil, med én hånd og i én ånd, genopbygge Mit vakkende Hus; hvad der en gang blev forvredet vil nu blive rettet ud, og Jeg vil smykke Rusland med imponerende messedragter for den iver, hun viser Mig; Jeg vil sætte hendes hyrder til at lede utallige nationer; Jeg har indgraveret indiviellsens segl i hende for endnu en gang at ofre røgelse og mild velduft til Mig; det er derfor, Jeg vil overvælde hendes hyrder med mirakler;

”Rusland, Min Trofasthed og Min Mildhed vil helliggøre dig; Rusland, Min datter, erkend Mig fuldstændigt, så lover Jeg med ed at opløfte dine efterkommere som stjerner og give dem hellige klæder; erkend Mig fuldstændigt, Rusland, og Jeg vil tilintetgøre dine modstandere; Jeg vil, hvis du erkender Mig helt og holdent, frembringe nye vidundere i dig for at bevise Min Barmhjertighed og Min Hellighed for alle levende under solen;”

---

<sup>1</sup> Jeg forstod ved renselse, for når Gud åbenbarer Sig Selv og lyser i en sjæl, bliver kontrasten af Lyset indeni mørket så stor, at sjælen skarpt ser sine ufuldkommenheder og lider meget.

<sup>2</sup> Åndeligt.

<sup>3</sup> De frafaldne.



Jeg er parat til at vise hende Min Barmhjertighed, og Jeg vil ikke være sen, hvis hun ivrigt byder Mig velkommen; Jeg vil ikke tøve med at vise hende, hvordan Jeg, den Almægtige, kan udrydde de hovmodige og bryde deres lovløse sceptre; men,<sup>1</sup> hvis hun misbruger den frihed, Jeg netop har givet hende, og glemmer Mig, selv for blot en stund, vil Jeg tillade, at en fjende invaderer hende ... hvis Rusland ikke kommer tilbage til Mig med hele sit hjerte og med et udelt hjerte erkender Mig som sin Frelser, vil Jeg sende en umådelig og mægtig hær ind i hende og fra hende til alle lande, en hær som aldrig har været set før, og som aldrig vil blive set igen i fjerne tider, og himlen vil blive sort og ryste, og stjernerne vil miste deres glans ...

”i dag er Jeg parat til at forsoner Mig med dig, Rusland, for alle de år, du har lidt, og Jeg kan stadigvæk rykke jer alle væk fra flammehavet, hvis I erkender Mig helt og holdent; søg det gode og ikke det onde, har du allerede glemt din hungersnød og din tørke?<sup>2</sup> Jeg har fordrevet den røde drage og ødelagt hans riges frodighed; Jeg har ydmyget de stolte, Jeg har åbnet fængselsporte og befriet dine fangne, Jeg har omstyrtet den røde drages rige, den drage, som havde rullet sig ind i dit skød, og som fik Jorden til at dirre og forvandle dit land til en ødemark; for at ære Mit Navn igen i dig, har Jeg åbnet jeres kirker den ene efter den anden, og kaldt dig ved dit navn den Dag:

### Rusland<sup>3</sup>

for at juble og være glade og fejre Festen for Min Forklarelse<sup>4</sup> forvandlede Jeg dit udseende på et øjeblik; din undertrykkelses elendighed var din straf for verdens forbrydelser; og nu venter Jeg på at blive nådig imod dig, Rusland, for du vil til slut herliggøre Mig, Jeg siger dig, medens andre vil rive ned, vil du bygge op; medens mange vil falde, så vil dine hyrder rejse sig, hvis du har tillid til Mig; og, medens nogle af Mine Egne, som sidder til bords med Mig, ondsindet bedrager Mig, vil du, du, blive den, der udstrækker din hånd for at forsvare Mit Navn, Min Ære og Mit Offer, og alle dine synder vil således blive tilgivet;

”du vil da stå trofast frem og frelse din broder, din broder, som var den ondes bytte; du vil genoplive Kirken, så den bliver Én Kirke, og Retfærdigheden vil komme for at leve i Hende; Retfærdigheden vil bringe Fred og evig tryghed; lykkelig vil du blive og synge lovsange til Mig; du vil blive rig, for troskaben, du viste mod din Konge, vil Han belønne dig hundredfold; og der hvor forhandlinger blev afbrudt, profeter foragtet og dræbt, der hvor megen lovovertrædelse blev sået, og trusler blev udtalt og nåede himlen som et vældigt brøl, der, Min elskede, der vil dine hyrdes ædle stemmer råbe:

”Frelse! den Allershøjstes præster og tjenere, frelse kan kun findes i Kærlighed! Fred! hyrder i Faderens billede, fred kan kun findes i Tilgivelse; Enhed! enhed, brødre i Lyset, trefoldigt helligt, og Som er Én i Tre, Tre i Ét Lys, kan kun findes ved ægteskabsbånd! må vor Almægtige Herre, Den uimodståelige, gøre os værdige til Sit Navn, må Han skænke os at blive ét i Hans Navn; Evige Fader, lad os blive så fuldstændigt forenede, at resten af verden vil forstå, at det var Dig, som sendte Offerlammet for at herliggøre Dig og gøre Dit Navn kendt;”

”på denne måde vil du tilintetgøre Splitteren, og du vil gøre dét godt, der ikke er gjort; Rusland, din opgave er at ære Mig og herliggøre Mig; Festlighederne skal komme, men det afhænger af dig, på hvilken måde den Dag vil komme:

lad Mig ikke få dig til at vende tilbage til Mig gennem ild,  
men ved Fredens bånd;”

<sup>1</sup> Pludselig sænkede Gud Sin Stemme, og blev ked af det og meget alvorlig. Det gjorde Mig meget ked af det.

<sup>2</sup> Åndeligt.

<sup>3</sup> Fra USSR til Rusland.

<sup>4</sup> Herren forudsagde i et Budskab at forvandle Rusland. Faldet af kommunismen skete i ugen for den Ortodokse Fest for Kristi Forklarelses Dag.



Vassula, tillad Mig at skrive gennem din hånd, du er ufuldkommen, men i din ufuldkommenhed vil Jeg herliggøre Mit Navn, Mit Hus og Min Arv; Kærligheden elsker dig og er med dig hvert eneste minut af dit liv; fryd dig! Jeg, Jesus, er med dig;



## **Min herligheds krone vil blive givet Mig fra Øst**

### **Foren Påskens datoer**

**7. december 1994**

*Jahve, hvor længe skal dette eksil vare?  
Men jeg ved, at Jahve er øm og  
lige så ømt, en fader behandler sit barn,  
således behandler Jahve mig.  
Træk mig væk fra de bagtalelser,  
de har spredt om mig,  
for Du er Den, der mægler for mig.*

støt dig til Mig! Jeg, Jahve, skal trøste dig ...

Min stikling, Jeg har formet dig i Mine Sale til at blive Mit Ekko og Mit kraftfulde talerør; et sværd mod Min Fjende;<sup>1</sup> vær ikke bange; var det ikke Mig, Jahve, din Abba, som reddede dig? vær ikke bange, du er Min, og Jeg er kendt for at beskytte Mine Egne ... skulle dine undertrykkere holde forsamlinger for at gå imod dig, vil Jeg være med dig; eller skulle de forfalske Mit Budskab ved at bagtale dig for Mit Navns skyld, vil Jeg mere og mere vise Min Søns Hellige Ansigt på dit<sup>2</sup> til dit samfund, som forudsagt;

dine undertrykkere vil ikke komme til at drukne dig; Jeg vil altid løfte dig op for at glæde Mit Hjerte! skulle de samle sig til en stor styrke for at knuse dig, vil du ikke blive knust, for du er dyrebar i Mine Øjne; Visdommens Ånd og indsigt blev lovet dig for at opvække dit hjerte og andres;<sup>3</sup> har du ikke taget Min triumf med i dine overvejelser?

fra Mit inderste dyb elsker Jeg, Jahve, dig; lad dine undertrykkere stå frem og forklare Mig den kundskab, som du har fået fra Min Kundskab ...

lyt, datter, for din skyld, vil Jeg hente din broder fra Øst for at ære Mit Navn; fat mod nu; et rodskud af håb vil udspringe af Mit Hus i Øst; medens mennesker tyranniserer hinanden, og medens menneskelig stolthed

---

<sup>1</sup> Satan og hans lige.

<sup>2</sup> Fænomen der skete, når som helst Gud ønskede det. Selv på videobånd sker det.

<sup>3</sup> Sandt, mange, mange omvendelser. Mirakler. Og på trods af bagtalelser og stærke forfølgelser er Budskabet blevet godt spredt i hele verden og kendt. Budskaberne er oversat til 29 sprog af frivillige.

vil vokse til bristepunktet, og medens landene fortsat vil hærages af oprørets ånd og nedbrydes som koldbrand i Mit Hus i Vest, husk på, hvad Jeg, Gud, har fortalt dig, længe før det sker:

Min herligheds krone vil blive givet Mig fra Øst;

det er på grund af dette, at Jeg har brug for dit samarbejde, datter, din opofrelse for Mit Hus; dine trængsler vil blive mange, Mit barn, men bær dem med værdighed for at ære Mit Navn, og gennem disse vil Jeg til slut sejre; Jeg vil opdrage Mit afkom fra Huset i Øst til at bære enhed frem, og til slut vil alle lande samle sig under Ét Navn ...

– i begyndelsen<sup>1</sup> spurgte Min Søn dig om, datter, hvilket af de to huse, der var det vigtigste, dit hus eller Vort Hus; dit svar ærede Mig, og Jeg vendte Mig så til Mine engle og sagde til dem: ”for dette svar, som kommer fra et lig,<sup>2</sup> vil Jeg fremskynde hendes helbredelse, og hendes helbredelse vil helbrede mange ... Jeg vil betro hende Mit Hus’ Interesser, og hun vil blive Mit glædestema, min fornøjelse og Min sang, og Jeg vil sende hende ud for i Mit Navn at bekendtgøre Mine Budskaber om Fred og Kærlighed til alle lande på Jorden, til helgener så vel som til syndere: ”hør Mit budskab fra Himlen, angr og tilgiv! hvis du vender tilbage til Gud og priser Hans navn og beder uden ophør, vil du blive tilgivet!” dette vil være hendes tema;”

oh ja! Min Vassula, Jeg kendte dig, før du blev født, og Jeg vidste, Jeg ville sende dig ud midt i en Trængselstid;<sup>3</sup> det er derfor, Jeg og du indgik en pagt fra begyndelsen for at forberede dig på dit kald;<sup>4</sup>

## **Lyt, Huset fra øst ... fra dit land vil der spire et Skud af håb**

**28. april 1995**

Vassula, lad Mig synge den salme, Jeg har i Mit Hjerte, for dig, Min ven! skriv:

O Mit folk, Mine venner, Mine slægtninge, jeres Herre vil komme og hvile i jeres hjerte; I vil blive fornyet i Mit Nærvær, for Jeg er fast besluttet på at omringe jer alle med sange om befrielse; Jeg har besluttet at samle alle Jordens folk og undervise dem; Min Nye Sang er skrevet, så den herliggør Mit Navn;

har I ikke hørt, at Min hensigt er: at Frelse hele menneskeheden? Min Plan vil holde godt for evigt og Mit Hjertes intentioner fra slægt til slægt;

lyt, Huset fra øst! forbliv ikke døv overfor Mine kald! du ventede på, at Mit Herrevælde, elskede Østerlandske Hus, skulle nedstige fra den højeste himmel for at redde dig, og nu siger Jeg dig: morgen efter morgen vil du vokse på din trone, for se, fra dit land vil der spire et Skud af håb, et Skud af retfærdighed og af fuldkommen fred, og indbyggerne i dette Hus vil sprede fred alle vegne ... datter af Mit Østerlandske Hus, bekendtgør det med glædesråb, gå, og forkynd Mine Ord, sig,

”Herren kommer fra Sin hellige bolig  
for at trøste Sit folk og forene Sin Kirke;”

i dag har Jeg Øje for en mand af godt omdømme, og kronen vil blive givet til ham; det er ham, som spirer fra den Østerlandske bred, som vil herliggøre Mig ... og Mine engle vil stige ned med kongelige værdighedstegn i deres hænder og klæde ham til at sidde på tronen som en hersker;

---

<sup>1</sup> Tilbage i 1986.

<sup>2</sup> Åndeligt død.

<sup>3</sup> Joh. Åbenbaring 6:8, 11:6, 13:12, 16:2, 16:11.

<sup>4</sup> Mine øjne åbnede sig ikke i tre dage og tre nætter, da jeg blev født.

åh Vassula! dans, og råb af glæde, for denne dag er meget nær; Jeg er allerede i gang her og nu med at bringe denne højtidssdag<sup>1</sup> til jer, så al fortidens ulykke vil blive erstattet af glæde;

Traditionens Hus, har du ikke hørt? har du endnu ikke forstået, at fra dit Hus vil Jeg blive trefoldigt herliggjort? har du ikke hørt, at Jeg har skænket himlens velsignelser over dit Skud? nøjagtigt som du engang var en forbandelse for mange lande, således har Jeg til hensigt at oprejse dig til at blive en helbredende balsam for Mit Hus i Vesten og en velsignelse for alle lande; Hus i Øst! et sejrende Skud spirer for at opbygge Mit Hus, så det bliver ét;

Mine læber dirrer af sindsbevægelse, og Mit Hjerte synger for den salvede ... og afgrunden brøler af raseri over lyden af hans fodtrin, fordi Mit Hus vil blive ét; det Vestre Hus og det Østre Hus vil leve i enhed, fordi Mit Navn vil blive deres bånd og klæde dem i fuldkommen fred, hæderlighed og kærlighed; Mit Nye Navn vil blive det kongelige tegn mellem disse to Huse ... dette vil snart ske og i din egen tid, så sig ikke, ”Herren tager Sin tid igen”;

Jeg har sagt til dig, at Jeg ud af Min Kærlighed til dig har besluttet at fremskynde Min Plan; Jeg har i sinde sammen med Min Hær at nedtrampe Min Fjende<sup>2</sup> og de to Dyr<sup>3</sup> hurtigere end forudset!

kom og lær: tilintetgørelsens lederne er i realiteten tre urene ånder,<sup>4</sup> som former en triangel, og som tager hvert sit hjørne og leder hele verden ind i deres fordærvede verden; berusede af blod fra helgenerne og alle dem, som vidner om Min Guddommelighed; forstår I ikke? for at fuldføre deres tilintetgørelsesarbejde og krone det med sejr, vil de være nødt til at fjerne Peters Stol og den, som sidder på den; deres mål er at ødelægge Min Kirke ... men, vær ikke bange, Jeg har lovet at ”dødsrigets porte ikke skal få magt over Den”;<sup>5</sup>

ja, det er, hvad der sker nu; ødelæggelsens ledere, som stråler i deres videnskabelige grader, er fordærvede, og deres stank har nu fuldstændigt dækket verden; det er om disse, Skriften siger: de er i stand til at udføre løgneundere,<sup>6</sup> idet de med deres evner forfører verdens ti tårne, og fra dem, alle verdens lande; alle falder under deres forhekselse ... når deres hær er komplet, vil de rejse deres mærke,<sup>7</sup> og sammen med de tre fordærvede ånders styrker vil de komme sammen for at føre krig imod Mit Evige Offer, det er hvad Skriften kalder:

”krigen på Gud, den Almægtiges Store Dag ...”<sup>8</sup>

i virkeligheden er denne time med stor uretfærdighed og stor trængsel allerede kommet over jer, men Jeg vil besejre dem, for Jeg er herrernes Herre og kongernes Konge; og himlen, sammen med alle hellige, apostle og profeter, vil fejre deres undergang;<sup>9</sup>

Jeg skal komme på en hvid hest og dømme og stride med retfærdighed<sup>10</sup> for alle Mine hellige, apostle og profeter,<sup>11</sup> imod dragen,<sup>12</sup> Dyret, den falske profet, som også kaldes det andet Dyr, og de tre urene ånder,<sup>13</sup> og med Mit sværd skal Jeg ramme hver eneste af dem,<sup>14</sup> og tårnene, de har bygget, vil styrte sammen — det vil sige, alle tilhængere af de to Dyr, som kaldes Lærde! som afskarne torne er de nu trængt ind i Mit Legeme,

---

<sup>1</sup> Jesus mener Enheden.

<sup>2</sup> Satan.

<sup>3</sup> Åb 13:1-18

<sup>4</sup> Åb 16:13-14

<sup>5</sup> Matt 16:18

<sup>6</sup> 2 Tim 2:9

<sup>7</sup> På samme tid hørte jeg ordet ”banner”.

<sup>8</sup> Åb 16:14

<sup>9</sup> Åb 18:20

<sup>10</sup> Åb 19:11

<sup>11</sup> Åb 18:20

<sup>12</sup> Satan.

<sup>13</sup> Dæmoniske ånder. (Åb 16:13)

<sup>14</sup> Læs Åb 19:11-21

men Jeg vil fjerne hver eneste af dem og styrte dem i ildsøen,<sup>1</sup> og Mit Åndedrag skal fortære resten af dem som ild ...

eftersom intet kan være skjult for Mine Øjne, fortæller Jeg dig, at over hvert land har dyret og hans lige indsat en guvernør, en af deres egne, som har etableret sin myndighed selv over det mindste græsstrå; Jeg er med dig for at lære dig, hvordan du skal forstå dette; det andet dyr tjener for det første, demonstrerer allerede, sin enorme magt ved konstant at drage stjerner<sup>2</sup> ned fra himlen og kaste dem til Jorden som figurer; lyt og forstå: hans<sup>3</sup> magt vil nå "helt op til himlens hær og vil styrte en del af hæren og stjernerne til Jorden og trampe på dem; han vil end også med sin magt udfordre fyrsten for hæren; og han vil fjerne det Evige Offer og Hans grundfæstede Helligdom vil blive vanæret;"<sup>4</sup>

det er dem, som engang var og ikke er mere; det er dem, som ophørte med at være, himlens hære, og stjernerne var engang Mine Egne, men de besluttede at skille sig fra Mig for at blive partnere med dyret; de har alle samme tanke, at give deres magt og myndighed til dyret";<sup>5</sup> de sælger Mig hver eneste dag og vanhelliger Mig i Mit Evige Offer, i Min Guddommelige Kærligheds Hellige Sakramente; forstår du? ser du, hvilken stor uorden, der vil komme?

så lad nu din stemme nå ud over hele Jorden og Mit Budskab til verdens ende; modtag Min Fred for at arbejde med fred; lovpris Mig for at have givet nyt liv til din sjæl ...

*Æret være Gud;  
jeg takker Dig,  
af hele mit hjerte takker jeg Dig.  
Jeg har fået nyt liv,  
og Du har givet mig  
et hjerte af kød,  
mit legeme har endnu engang blomstret;*

*Ved at vælge mig  
oprejste Du mig  
til at nyde godt af din velvilje,  
og tillod mig at leve i Dit Hus  
alle mit livs dage.*

*Velsignet være Gud,  
som tillader mig at glæde mig over  
Hans sødme, Hans nænsomhed og  
Hans Nåde hver eneste time.  
Guds Ord er Liv.  
Lær min tunge  
at forkynde Din godhed  
og lovprise Dit Hellige Navn,  
for evigt og altid.  
Amen.*

kom, Jeg velsigner dig; Jeg vil blive ved med at mætte dig, og Jeg vil passe på dig;

---

<sup>1</sup> Åb 19:20

<sup>2</sup> Retfærdige sjæle.

<sup>3</sup> Dyrets magt.

<sup>4</sup> Dan 8:10-11

<sup>5</sup> Åb 17:13

## Daggryet vil komme fra Øst

20. august 2004

Vassula, giv Mig din opmærksomhed og hør godt efter; nedskriv hvert et ord, du hører ...

daggryet vil komme fra Øst, hvisk ikke Mine ord, men bekendtgør dem med styrke; ingen åbenbaring af denne slags ville forblive skjult; at elske din næste burde være din vigtigste opgave; lad din mund være fyldt med Mine Ord og udånde Min duft, så du fylder hele kosmos med Min vellugt; åbenbar Mig derfor for andre, så at også de kan få gavn af det og frydes; bær vidnesbyrd og tillad ikke de hårde hjerter eller mindre-besjælede folk at tage modet fra dig; også Jeg måtte finde Mig i dem i Min tid på Jorden!

Jeg er Opstandelsen og Livet, og hvor Jeg end kommer forbi, bringer Jeg liv og evigt lys; den, der er på Min vej, beskytter Jeg, men ve dem, der modsætter sig Mit besøg, Jeg vil straffe deres vantro på Dommens Dag! Vassula, Jeg samler Min myrra og balsam fra hvert eneste omvendte hjerte; fat derfor mod alene på grund af dette; Jeg har allerede vundet et godt antal sjæle, så tag ikke notits af sladder, se hellere på Mit Arbejdes frugter; Mit Arbejde er at påminde alle om, hvad et ægte Kristent Liv er; denne hendøende generation har mistet sin værdighed; alle magthavere lyver for hinanden, og der er næsten ingen hengivne tilbage, så skal Jeg forblive tavs?

over Mine frugter høres der tilråb fra Mine helgener og engle; Jeg har oprejst dig til at plante; djævelen har altid været kendt for at opildne sine ligesindede og erklære krig imod Mit Arbejde og imod dem, Jeg har udvalgt og salvet; de, der anklager dig, er dem, der fordrejer Min Lov og den Hellige Skrift, idet de kalder det gode ondt; men Jeg er kommet til dig, for at du med Mit Scepter kan efterligne Mig og samle og forene, opmuntre og indgyde håb for at elske og helbrede; Jeg er kommet for at forene Min Kirke; Jeg har salvet dig til at tale i Mit Navn; måske er du ikke nogen fremragende taler, men Jeg har smykket dig med Kundskab for på denne måde at forskønne Min Kirke og føre den til enhed;

dag efter dag har Jeg stædigt sendt dig ud for at vidne for dit eget folk<sup>1</sup>, men de har ikke lyttet til Mig, ikke vist nogen opmærksomhed; gå i forbøn for dem ...

Vassula, siden du ved udsigelig nåde blev tilladt at løfte Brudgommens slør og åbenbare Hans Guddommelighed, lige siden du tog Mit slør til side, har dit ansigt spejlet Min stråleglans, når du er i overensstemmelse med Min Vilje; den Hellige Skrift siger, at enhver sjæl, som i sandhed ønsker at finde Mig,<sup>2</sup> først må angre, ellers vil deres slørede sind forblive sløret, med mindre de vender sig til Mig; hvis Mine Ord ikke gennemtrænger sløret, så er sløret over dem, der ikke er på vejen til frelse; deres sløve sind vil altid forblive i mørke og vil ikke komme til at modtage lyset fra Guds kundskab, ej heller vil de blive i stand til at se Min Herlighed; Åndens lys, der omfavner alt og løfter sløret for dem, der angre og beder, er frihed; Ånden vil blive tiltrukket af den oprigtighed, der udtrykkes gennem de bønner, der kommer fra hjertet, og Han<sup>3</sup> vil blive din Rådgiver, din Ven, din uophørlige bøn, denne uophørlige bøn, som Jeg sådan sætter pris på, fordi den kommer fra hjertet og består af alt det, du gør igennem dagen;

som Jeg sagde til dig i begyndelsen,<sup>4</sup> ret dit sind mod Østen; lyset vil stige op derfra, og alt vil tage form af en blomstrende have; Jeg har fra begyndelsen haft Mit Hjerte rettet imod Østen; Jeg har gennem Mine Kald forsøgt at lutre verden, men den hænger fast i snavset fra dens udsvævelser; utrætteligt har Jeg kaldt, men denne generation ville ikke lytte og tillade Mig at rense dem for deres smuds; "Herrens Dag" vil overraske dem, når den kommer over dem ... Jeg modtager de ofre, Østen giver Mig, for de ærer Mig med stor nidkærhed og generøsitet; som en sølvtråd vil dit spor blive liggende efter dig, som et eksempel for at gøre det muligt for

<sup>1</sup> Det græsk-ortodokse hierarki og lægfolk

<sup>2</sup> Herren mener også: "at tage Hans slør til side"

<sup>3</sup> Helligånden

<sup>4</sup> Af dette budskab

resten af verden at følge det; derfor er det sådan, at som Arons velsignelser indvirkede på Mit folk, således vil Østen indvirke på resten af verden til at godtage Mig som deres evige Gud;

i Min Kirke er der ikke mistet noget, det er snarere menneskene, der har mistet Min Kirkes nærvær i deres hjerter; verden af i dag er i sine yderliggående udsvævelser fyldt ikke blot med fejl, men udfordrer åbenlyst Min Guddommelighed og Min Lov; hvordan kan Jeg genkende Min Kirke i dem? Jeg er derfor, Min Vassula, kommet på denne måde for at genoplive den lille rest af liv, der er forblevet tilbage i denne generation; Jeg kom for i al visdom og indsigt at vise, hvor uendeligt Nådefuld Jeg er; bed for, at de må se, og at deres sinds øjne må blive oplyst, så de igennem det lys må se, hvilket håb, Mit besøg på denne jord, i jeres tider, indebærer for jer alle! lær dem, Min Vassula, hvad det betyder at `slutte fred med Gud´; lær dem, hvad det vil sige at være en del af Min husstand<sup>1</sup> og du, gør dig ikke fremmed overfor Mig; forbliv i Mig og vær som en velduft, der skænkes Mig, din Gud; Jeg har givet dig til denne generation som et Tegn på Min store Kærlighed, som Jeg har til jer alle;

fortæl Mig, kan nogen måle Min storslåethed? fra tidsalder til tidsalder har Jeg vist Min magtfulde Hånd, Min pragt og herlighed for de fattige i ånden; Jeg stiger ned fra herlighedens højder for at vandre iblandt jer og være blandt jer; lykkelige de nationer, der hørte Mig! lykkelige de, der genkendte Mine kærlighedsgerninger! lykkelige de nationer, der bød Mig velkommen som regn, der falder på engen og vander den tørstige jord! må hver eneste af dem være velsignet i Mig; Mit Navn er Jesus Kristus, og Jeg udfører i sandhed mirakler hele tiden; når det er sagt, velsigner Jeg dig, for du er, Vassiliki, det mirakel, Jeg udførte for hele verdens øjne; – elsk Mig, Mit barn, og gør gennem din kærlighed bodshandlinger for alle de sjæle, der udviser ligegyldighed imod Mig og hader Mig og Min Lov, og for alle dem, der uophørligt bedrøver og forulemper Mit Hjerte! modtag Min Fred og Min Velsignelse; ic

## **Jeg vil vise Min Herlighed igennem Huset i Øst**

**8. april 2014**

Jeg Er; Min plan med dig for at fremme Mit Rige og Kirkens Enhed vil fortsætte med velsignelser; velsignelser, der vil styrke dig, Mit barn; hvis menneskene har nægtet at høre Mine advarsler, nægtet at lytte, så vil de ikke undgå deres straf; nogle af dem ringeagter Mine Budskaber og ringeagter dig og den rigdom af lys, der breder sig fra Vor forening og den guddommelige forvandling, der fandt sted i din sjæl;

Min Kirke trænger til at blive fornyet; hvis nogen spørger: “på hvilken måde kan den blive fornyet?” er Mit svar: den skal fornys igen ved kontemplativ undervisning, der underviser sjælen i den guddommelige rigdoms mystiske kundskaber; idet den fuldt ud beskuer Min Guddommelighed; da vil sjælen blive ført ind i Brudekammeret, hvor Jeg, Brudgommen, bag slør, der skjuler Min Guddommelighed og Stråleglans, vil vente; Jeg vil tillade en ren sjæl at løfte det blændende slør og få øje på Min Stråleglans og Min Guddommelighed;

hvis Min Kirke i dag er ophørt med at undervise på den måde, hvorpå en sjæl kan komme til en forvandlende enhed med Mig, din Gud, vil det være svært for nogen at eje Mig og at komme til at kende Mig; Mit barn, kan nogen sjæl leve, uden at Jeg er forenet med hende? nej; det er derfor, Min elev, at Mine Budskaber giver liv, og det er en af grundene til, at Satan forstyrret vildleder mange til at frygte dig og fordømme dig; fortæl dem, at Min Ånd flygter fra en løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, et hjerte, der spinder onde planer, og som føler trang til at gøre ondt, et falsk vidne, der lyver ved hvert åndedrag, en mand, der sår splid blandt brødre; og, vil Jeg tilføje, dem der finder glæde ved at gøre ondt;

---

<sup>1</sup> Paulus' Brev til Efeserne 2:19

at reformere og forny Min Kirke er imod den onde, der ønsker, at Min Kirke bliver reduceret til en ørken! og hvad angår jeres præster<sup>1</sup>, der så desperat trænger til at blive reformeret, hvad bryder Jeg Mig om, at de brænder røgelse for Mine ikoner, når Jeg har brug for røgelse fra deres hjerte! de bærer Mit Navn, men har ikke kundskaben om Mig som en levende Gud; Jeg har givet dem tegn til at løfte deres dødens slør, men, Min søster, ingen angrer; Jeg vil blive ved med at lutre dem<sup>2</sup> for at træne dem til at erkende Mig gennem deres prøvelser;

seksuel usædelighed er en synd imod jeres legeme, der er tempel for Helligånden; men i dag er jeres nation sammen med andre nationer blevet bolig for en skøge; Jeg har præster, der frygter at udtale sig om denne synd og i stedet tyr til kompromisser; dette er Satans time; Mine Budskaber taler Sandheden om at give afkald, det er det, der skal praktiseres;

at modtage Mit Kors er vanskeligt for nogle, det er derfor, de er lemfældige med kompromisser; hvordan vil de<sup>3</sup> forandre sig efter døden? hvordan kan Jeg styrke Min Kærlighed i dem, når deres hjerter er forhærdede? hvordan kan det være, at deres hjerter er langt væk fra Guds Visdom, der er kendt for at udrette mirakler, og som kan manifestere sig i hvem som helst, Gud udvælger, og omvende og forvandle deres sjæl til at blive nidkære i deres selvudslettelse, kongelige i deres fattigdom og med et gennemborende blik i deres sagtmodighed?

har nogen bemærket, at ved at dø fra dig selv, opløfter Min Kærlighed dig til at blive Min budbringer, der udbreder evangeliet og underviser de ører, der er rede til at høre? og ligesom Mit Nærvær er hos dig, således er Mit Lys over dig og indhyller dig og dine omgivelser; Mit rene Lys strømmer ud, spreder sig, underviser og omvender;

mange af dem hører om Min Kærlighed, når du læser Mine Budskaber for dem, mange indser, at Mine Ord er en Livgivende Kilde; så en opvågner finder sted, der får dem til at tørste efter at vide mere om Mine ophøjede mysterier og om Min Guddommelige Kærlighed og om Min sødme, der alle er skjult i Mit inderste; hvad har nogen som helst forstået, hvis Min Kirke i dag har intellektualiseret disse mysterier? mysterier som Jeg er villig til at åbenbare på jeres tid med enkle vendinger og med klarhed, gennem dette redskab, som Jeg har valgt?

dødens rædsler er lige om hjørnet, og Mine Engle ryster af skræk, når de iagttager den Almægtige, om Han i Sit raseri vil lade Sin Hånd styrte ned over denne onde generation;

Jeg græder tårer af Blod, når Jeg iagttager, hvordan Mine hyrder, på trods af Mine tydelige tegn, der bliver givet til jer alle, stadig forfølger dem, som Jeg sender, og hvordan de med hovmod håner Mine Hænders Værk; de forbliver døve overfor Mine Kald, døve overfor Mine råb, men snart, ja, jeres snart, vil jorden blive sat i brand, som dengang Min Fader ødelagde Sodoma og Gomorra, da vil Jeg vise Min Herlighed igennem Huset i Øst;<sup>4</sup>

i dag har Jeg forsynet dette Hus med en Skytsengel<sup>5</sup> for at føre dette Hus til at blive et mønster på Min Hellighed; engang i fortiden var dette Hus som et vildfarent får; deres hyrder vanæret, irttesat, og mange blev dræbt; en umådelig ødelæggelse fyldte det Hus og dets beboere; Jeg har udvalgt denne nation til at herliggøre Mig; salvet af Mig, vil Min Hånd altid være med dem; og alle vil frygte dem, da de vil genspejle Mit Lys; Mørket vil frygte Mit Lys; åh ja, for Jeg har velsignet denne nation, så den ikke falder igen og bliver slaver af uetiske lidenskaber, der kommer fra dæmoner; Jeg vil hindre dette Hus i at efterligne andre landes onde skikke;

---

<sup>1</sup> Græsk-ortodokse præster

<sup>2</sup> Hele Grækenland?

<sup>3</sup> Disse mennesker

<sup>4</sup> Den russiske kirke

<sup>5</sup> Ærkeenglen Michael



med retskaffenhed og dyd vil Jeg lede dem til at vandre sammen med Mig; til at respektere livet, åh ja! Jeg vil lede dette Hus ind på vejen til Mine Bud og nej, Jeg vil ikke tillade dig<sup>1</sup> at strejfe væk fra Mine Bud; gem altid Mine løfter i jeres hjerte; hold blikket rettet mod himlen, for Jeg, Gud, er din garant; modtag Min fred, Min Vassula, og hold fast ved Mig; hav Mig som den første; Jeg velsigner dig, barn; ic

## **Min datter, Rusland, til at blive en herlighedsfuld nation, og det har Jeg gjort; dette er kun begyndelsen**

**29. juli 2014**

*Da dødens stilhed havde lagt sig overalt,  
og overskygget denne Jord,  
sprang Dit almægtige Ord ned  
fra Himlen,  
fra den Kongelige trone,  
for endnu engang at oprejse  
et helligt folk;*

*mægtige vil også de blive,  
som hidtil havde udsluttet Dit Navn,  
de vil genopbygge Dit Hus,  
der lå i ruiner,  
og vil oprejse Dit Navn på bannere  
som det Helligste af alt Helligt;*

Min elskede; ja Mit Navn vil blive ophøjet og Helligt; de<sup>2</sup> husker stadig hændelserne fra deres onde fremfærd, og med rette led de for deres forbrydelser, for Jeg, Gud, vidste, hvad de ville gøre; hør Mig:

den samme handling, hvormed Jeg hævnede deres opførsel, samme straf vil komme over vantro lande i jeres tid; Jeg steg ned i hjertet af et land, der engang var fortabt; så bliv ikke forbavset, har Jeg ikke forudsagt dig, at Jeg vil gennemføre Mine planer i hende<sup>3</sup>? det er så let som ingenting for Min Magt at gøre en elendig mand hellig; Jeg er kendt for at gøre alting nyt; Jeg har Magt til at bringe Min velsignelse til at blomstre;

tillad Mig at tale igennem din mund og frygt ikke; lo tedhal; Mine storslåede værker i den nation<sup>4</sup> er endnu ikke fuldendt; Jeg siger dig: Jeg vil give dem Kundskab til at indsætte Mit Navn der, hvor Mit Navn bliver afvist; Jeg er kendt for, Vassiliki, at have omstyrtet herskere og troner, stolte mennesker, gudløse og fordærvede nationer, der udspyr skamløsheder;

i dag hører Jeg fra de gudløse lande:

”jeg er gud, og jeg er selvtilstrækkelig;” og de stirrer hoverende på de troende! hvad vil I udrette uden Mig, når I fylder universet med død? Jeg vil kaste jer ned, hvor alle ligene ligger, forfulgt af jeres egne synder;

Jeg siger jer, den, der hader Min Guddommelige Lov, Mine forordninger og Mine Bud, og alligevel hyklerisk viser, at han holder dem hellige, vil fortryde den dag, han blev født;

---

<sup>1</sup> Den russiske kirke

<sup>2</sup> Rusland

<sup>3</sup> Rusland

<sup>4</sup> Rusland

datter, Jeg har tidligere givet Min ed på at oprejse Min datter, Rusland, til at blive en herlighedsfuld nation, og det har Jeg gjort; dette er kun begyndelsen;

under storme og orkaner vil Jeg komme, og på hver en plads skal der lyde klageråb: den dag vil hele verdens beboere, der nu glæder sig i deres frafald, sørge over deres døde; en velsignelse for enhver, der sætter sin lid til Mig; datter, nyd Mit Nærvær ic

## **Dette er Min Retfærdighed, der sker**

**17. maj 2021**

datter, Jeg giver dig Min Fred!<sup>1</sup>

*Du ved, søde Jahve, at jeg søger Dig hele dagen; jeg nyder at tale om Dig til mine venner og også i forsamlinger, hvor jeg fortæller dem, hvor faderlig og blid Du er, med en ubetinget kærlighed; Din kærlighed er bedre end livet selv og minder dem om, at der ikke findes hvile i vor sjæl uden accept af Dig i vore hjerter;*

*led hver skabning til sandheden, undervis dem nænsomt, som Du gjorde med mig, og hold dem væk fra fristelse!*

Min datter, Jeg lægger øre til de fattige i ånden og til de beskedne; Jeg glæder mig over disse hjerter! højborg! Min højborg! tillad ikke dig selv at miste modet over situationen i dag, alle nationer ligger nu under for Min Nåde! Min vrede pådrages dem; løft din ånd, tillad Mig at udånde Min vrede over denne perverse generation, tillad Min Hånd at hvile tungt på dem, for de har gjort Mig uret og har stablet synd på synd på deres hoveder;

dette er Min Retfærdighed, der sker

Nåde såvel som Vrede tilhører Mig, for Jeg er Almægtig til at tilgive og til at udøse vrede; Min Nåde er stor, men Min strengthed er ligeså stor ...

se, om en dag eller to <sup>2</sup> skal Jeg komme forbi jer, generation, og Min Stemme vil nå ud til hele universet, for at I skal høre tordenbrag, mens mange stjerner vil falde og omringe jer med sorte skyer; torden og lynild vil kunne ses og høres af alle, selv i de fjerneste egne; nok er nok! indtil nu har Jeg holdt Min Vrede tilbage, ventet og observeret; men nej, der hørtes ingen lyd af anger, ingen!

denne jord blev gjort rede og givet jer som en gave fra Mig, så at I kunne være lykkelige og leve sammen i harmoni, men se, hvilken skændsel, skændsel, skændsel! den onde har trukket en afskyelig sky ned over jer; Jeg er ikke tilfreds med jer, generation; de gode såvel som de onde vil lide; denne generation opgiver aldrig sin forvrængede adfærd! er I ikke syndens yngel? udsvævelser og formålsløse spædbørnsdrab fortsætter alt sammen, og I kalder for at formilde Min vrede? Jeg vil hævne de myrdede spædbørns blod, Jeg vil hævne deres blod; ser I, hvordan tidligere forudsigelser er gået i opfyldelse?

og nu forudsiger Jeg jer, at lige rundt om hjørnet er Min Søn, Jesus Kristus, klar til at besøge denne jord; Han vil vise Sig, og Han vil bringe Retfærdighed til denne generation; Han vil jævne med jorden alle dem, der fremprovokerede krig imod Mig; og endnu engang vil sand Retfærdighed blive etableret på denne jord; tiden for frelse er snart hos jer ...

*Historien gentager sig: da denne jords beboere kun praktiserede mened, myrderi, tyveri, utroskab og gudløshed, greb Du ind for deres egen skyld ...*

Jeg er Barmhjertighedens Gud og kendt for også at tilgive forbrydelser;

---

<sup>1</sup> Faderen talte

<sup>2</sup> Guds tid – Guds tid er ikke som vor tid

*Så forbarm Dig over denne generation, for vi ved, hvilken glæde det giver Dig at vise Din Barmhjertighed; vi ved, at Du ikke ønsker, at vi ser Dig for os med en tordenkile i Din Hånd, klar til at ramme os og slå os ned ...*

lad Mig afbryde dig; hvis bare, hvis bare du vidste, hvordan Mit Hjerte bløder; hvis bare du ville se sorgen i Mit Ansigt, og hvordan Jeg sørger over denne generation, og hvordan Jeg ynkes over alle disse stakler!

*I Esters Bog 5:11 står der skrevet, at kongen, hvis hjerte var så koldt og ubarmhjertigt, at Ester frygtede ham meget, især da hun skulle møde ham for at bede om en tjeneste, står der skrevet: "men Gud ændrede Kongens hjerte" ... så ser Du, Du kan ændre hjerter, og derfor kan Du også ændre hjerterne på dem, der støder Dig!*

Jeg sagde til mennesket: Visdom, det er frygt for Herren; Indsigt? - undgåelse af alt ondt! Jeg vil frelse de elendige med deres egen elendighed; og Jeg har brugt sorg til at åbne kongens øjne ...

*Jeg elsker Dig, Jahve, og jeg ved, at der er noget godt på vej til os!*

Jeg fryder Mig altid over lyden af dit hjerte! udfør dine pligter og overlad disse sager til Mig; det, Jeg har brug for fra dig, er, at du beder, mind Mit folk om, at bønner er våbnet til at triumfere over ondt!

Jeg giver dig Mine velsignelser, barn!

# For mere information om Sandt Liv i Gud

Se

[www.tlig.org](http://www.tlig.org)

[ww3.tlig.org/da/](http://ww3.tlig.org/da/)